

Een korte samenvatting van de pineapple story op youtube (Engelstalig):

<https://www.youtube.com/watch?v=Nt23gnwjdU>

Het ananasverhaal

Hoe was het mogelijk dat een ananastuin en een dorp vol dieven door God werden gebruikt om een zending Bijbelse principes bij te brengen? Otto Koning vertelt hiervan als hij de zuurverdiende lessen ontvouwt die hij in Papoea-Nieuw-Guinea leerde over het opgeven van rechten en het overwinnen van woede. Zijn humoristische maar diepgaande boodschap getuigt van de kracht van heerschappij en legt uit hoe elk gebied van het leven en alles wat we bezitten volledig aan Christus moet worden overgegeven voordat we effectief discipelen kunnen maken voor het koninkrijk van God.

Het verhaal speelt zich af in Nieuw Guinea waar Otto Koning als zending naar toe is gegaan. Hij plantte daar tijdens zijn verblijf een ananastuin bij zijn woning.

De inwoners bleken notoire dieven, ze stalen echt alles; vele spullen werden uit hun missionarispost gestolen. Ook de ananas werd uit de tuin gestolen. Dit alles maakte de zending woedend.

Hij vertelde aan de bevolking dat hij de helft van de ananasbomen zou schenken aan de bevolking en de andere helft voor zichzelf hield waar de bevolking niet aan mocht komen. Maar de bevolking bleef alles plunderen. Een lezing tijdens zijn verlof overtuigde hem ervan dat hij alle bezittingen aan God moest schenken en dat Hij er voor zal zorgen dat je geen gebrek lijdt. Hij beloofde aan God niet meer boos op de bevolking te worden, en besloot *alle* ananasplanten weg te schenken.

De ananastuin groeide daarna groter dan ooit. Hij vond het niet erg meer dat de vruchten werden gestolen en werd niet meer kwaad. Een inwoner sprak daarop tegen hem: *je wordt niet meer boos, je bent nu een echte christen geworden!*

De bevolking wilde weten aan wie Otto Koning de ananastuin had geschonken, immers: hoe konden ze de ananas stelen terwijl ze niet wisten van wie ze waren? De zending antwoordde: ik hem ze geschonken aan God in de hemel. Iemand vroeg: hoe lang is het geleden dat je ze weggeven hebt? Hij antwoordde: enkele maanden geleden. De mensen vroegen hem dat hij de tuin toch zou terug vragen als eigenaar, omdat hij volgens hen de oorzaak was van alle problemen. Nadat hij de tuin aan God gaf ging alles mis in dit dorp, er viel geen regen, ze vingen geen vis meer en ze hadden geen vlees meer.

Iemand vroeg aan de zending: kan God in het donker zien? Hij antwoordde: Ja. Daarop realiseerden de bewoners dat God alles bestuurt. Daarop besloten vele bewoners geen ananas meer te stelen omdat ze bang waren voor God. Dat was het begin van hun bekering. De zending begon nu met hen te spreken over het delen van goederen en mensen in te winnen voor Christus. De mensen die nog bleven stelen werden bang en gaven de gestolen spullen alsnog terug.

Mede daarom zond God dit echtpaar juist naar deze plaats met een verwijzing naar Lucas 14: 33 *Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.*