



Nieuwsbrief nummer 43, september 2021

Geliefde medereizigers,

Terugblik

Een bewogen anderhalf jaar met veel beperkingen ligt achter ons.

Onze samenleving is vol verwarring vanwege het covid virus: vragen over de ernst van deze ziekte, hoe gaan we om met kerkbezoek, over het wel of niet vaccineren, of denk aan de complottheorieën die rond gaan. Onrust ook vanwege politieke agenda's die strijdig zijn met Gods Woord, en de toenemende polarisatie die o.a. zichtbaar wordt in falende formatiepogingen voor een nieuw kabinet.

Ook valt te denken aan allerlei gebeurtenissen wereldwijd: bosbranden, aardbevingen, overstromingen, de opmars van de Taliban in Afghanistan en al die andere oorlogen waardoor de niet aflatende vluchtelingstromen veroorzaakt worden.

Hoe kunnen en mogen we deze ontwikkelingen duiden? Zonder twijfel signalen voor de wederkomst van Christus. We dienen als mensen echter wel klein te blijven! "God is zoveel groter dan wij zijn. Moet Hij, als wij gaan duiden, soms niet zeggen: Wat weet je daar nu eigenlijk van?" (prof.dr. M.J. Kater in het RD)

De laatste lezing, maart 2020, had als titel 'Scheppingsorde, rentmeesterschap, klimaatmars'. We stonden stil bij de verhouding tussen mens en dier en de orde die de Heere God in de schepping heeft gelegd. Juist als christen is het belangrijk om daar kennis van te hebben. En kennis is macht. Nu is een christen niet verlegen om macht, maar wie kennis heeft -wie veel weet- kan meer invloed uitoefenen op anderen. Wie kennis heeft is niet overgeleverd aan wat allemaal beweerd wordt, maar heeft een weerwoord.

Komend seizoen

De stuurgroep meent dat onder de huidige omstandigheden de lezingen hervat kunnen worden. Daarvoor zijn we dankbaar. Als jaarthema is gekozen voor:

'Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat'.

In Nederland worden christenen een steeds kleinere minderheid. Het begrip voor Bijbelse opvattingen over seksualiteit en ethische kwesties verdwijnt steeds meer. De positie van het bijzonder onderwijs wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Hoe kunnen christenen zich opstellen in een klimaat waarin nog maar weinig begrip is voor Bijbelse opvattingen en standpunten?

In de eerste lezing willen we stilstaan bij Christenen in andere werelddelen. Hoe gaan zij om met hun situatie? En kunnen wij misschien iets van hen leren? De titel van de eerste lezing is:

lessen van vervolgte christenen om weerbaar te zijn.

Spreker is Richard Groenenboom en hij wil ons een spiegel voorhouden. Groenenboom is als journalist en woordvoerder werkzaam bij Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), een organisatie die zich inzet voor vervolgte christenen. De afgelopen jaren sprak hij wereldwijd veel vervolgte christenen.

Ze leerden hem hoe je als christen geestelijk weerbaar kunt zijn in een klimaat van onbegrip en vervolging.

Deze lezing zal gehouden worden op D.V. **vrijdagavond 8 oktober 2021**.

! LET OP: ANDERE LOCATIE !

Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG), Oude Rijksweg 436 te Rouveen.

De eerstvolgende lezing: D.V. **vrijdagavond 8 oktober 2021**.

Thema: **‘Lessen van vervolgde christenen om weerbaar te zijn.**

Spreker: **dhr. R. (Richard) Groenenboom (SDOK)**

aanvang: **20.00 uur** (toegang gratis – wel is er een collecte met als bestemming de SDOK)

Locatie: **kerkgebouw van de Hersteld Herv. Gem.(HHG), Oude Rijksweg 436, 7954 GV Rouveen.**
(ruim voldoende gelegenheid voor parkeren naast de kerk)

Uitgangspunten corona maatregelen

We volgen de RIVM-richtlijnen.

Aanmelding vooraf is gewenst (alleen het vermelden van uw naam is voldoende) via een mail naar leusenseconferentie@gmail.com

of een telefoontje naar 0529-426461 (fam. Schuurman).

Het aantal zitplaatsen in de kerk is beperkt tot ca. 100. Mocht u zich na aanmelding onverhoopt willen afmelden of mocht u een vraag hebben, stuur dan een email of telefoontje.

We kunnen ons voorstellen dat er toch nog enige aarzelingen zijn om de lezing te bezoeken.

Daarom wordt de lezing ook rechtstreeks (met beeld) uitgezonden via internet. De link

daarvoor is: <https://hhg-hasseltrouveenwolfe.nl/kerkradio.html>

Klik op ‘>> [volgen met beeld](#) <<’ om de lezing met beeld te kunnen volgen.

Bij de uitgang van de kerkzaal staat een bus voor een gift voor de SDOK. Allen die thuis de lezing bijwonen kunnen een gift overmaken via de bank. (bankreknr. NL 76 INGB 0000249300 t.n.v. SDOK Gorinchem).

Tenslotte

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing.

Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn.

Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

Met hartelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,

J. Visscher

Voor de eerstvolgende lezing geldt: ‘Zo de HEERE wil en wij leven’.