



## Nieuwsbrief nummer 42, maart 2020

Geliefde medereizigers,

De eerstvolgende lezing zal D.V. **aanstaande vrijdagavond 6 maart 2020** zijn.

Thema: 'Scheppingsorde, rentmeesterschap en klimaatmars'

Spreker: dhr. K. de Jong

aanvang: 20.00 uur (toegang gratis – wel is er een collecte)

Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen

Woensdag 11 maart, een doordeweekse dag waarop kerkdeuren open gaan en samenkomsten gehouden worden om Biddag voor gewas en arbeid te vieren. Deze bededag voor de oogst, die tegelijk een belijdenis van afhankelijkheid is, stamt uit de 16e eeuw. Later werd het biddag voor gewas en arbeid.

Geloof wordt vandaag de dag in velerlei soorten en maten gevonden. De dreigende klimaatcrisis doet velen hun hoop vestigen op allerlei reductie maatregelen of technische innovatie. Maar hoe staan we als christen eigenlijk in deze wereld? Gaan we mee in doemscenario's? Of hebben we een droomscenario voor ogen?

Het lijkt ons als stuurgroep goed om in de week voorafgaand aan Biddag stil te staan bij onze afhankelijkheid van de Schepper en Onderhouder van de natuur. Dit brengt ons bij het thema van de komende lezing: '*Scheppingsorde, rentmeesterschap en klimaatmars*'.

Of kunnen we beter spreken van *Scheppingsorde! rentmeesterschap! en klimaatmars??*

LEUSENSE  
CONFERENTIE  
toerusting voor een christen onderweg

2019 2020

D.V. vrijdagavond  
**6 maart**

Maranathakerk  
Nieuwleusen  
aanvang 20:00 uur

**'Scheppingsorde, rentmeesterschap  
en Klimaatmars'**

Dhr. K. de Jong

Jaarthema  
Belijden vandaag

www.leusenseconferentie.nl

In de zes scheppingsdagen zit een prachtige structuur. We leren hieruit de ordening tussen mensen en al het andere leven. Na de ontkenning van de schepping, o.a. door de evolutietheorie, ervaren christenen nu ook anti-Bijbelse invloeden op de verhouding tussen mens en dier. In de strijd om de 'redding' van deze wereld wordt een stortvloed van meningen ons opgedrongen. Maar hoe verhoudt zich dat met ons rentmeesterschap? Moeten we vooraan staan in de klimaatmars of juist een ander geluid laten horen? Daarom is het is belangrijk de Bijbelse visie te kennen.

Klaas de Jong schreef boeken over dit onderwerp, waaronder: 'De weg naar de Levensboom' (een tekstverklaring van Genesis 1-3) en miniboeken over de scheppingswonderen: 'Het mysterie van de honingbij' en 'De koe: milieuramp of Godsgeschenk' (meer info op [www.toetssteen-boeken.nl](http://www.toetssteen-boeken.nl)).

Met dit thema hopen we opnieuw een ander facet van het jaarthema 'Belijden vandaag' te belichten. Van harte welkom!

### ***Terugblik op de afgelopen lezing***

Het was leerzaam hoe dr. Kater ons een medicijn aanreikte tegen kerkverlating.

Hij begon met drie werkwoorden: lopen, luisteren en leven:

- Sloffen we, of lopen we verkwikt door het leven?
- Leggen we ons oor nog te luister bij het Woord? Of hebben we last van luister-moeheid?
- Halen we alles uit de week en is de zondag het 'vuilnisbakje'?

De remedie? Als we gemakzuchtig zijn, hebben we aansporing nodig! We moeten ons niet laten afleiden van God maar Hem loven en Hem groot maken! Daar krijgen we energie van! U kunt het vervolg van de uitleg over dit medicijn [hier](#) terug luisteren.

### **Tenslotte**

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat, net als wij, toch ook aan anderen?! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze

nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

We sluiten af met een bijzondere biddag bij de rivier en het plaatsje Ahava in Babel; een tekst uit het Bijbelboek Ezra 8:21

*“Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en voor onze kinderkens, en voor al onze have”.*

Met hartelijke groet,  
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,  
J. Visscher

Voor alle data die wij noemen geldt: ‘Indien de HEERE wil en wij leven’