



## Nieuwsbrief nummer 41, januari 2020

Geliefde medereizigers,

De eerstvolgende lezing zal DV **aanstaande vrijdagavond 24 januari 2020** zijn.

Thema: 'Het medicijn voor een kerk met uitputtingsverschijnselen'

Spreker: Dr. M.J. Kater (CGK)

aanvang: 20.00 uur (toegang gratis)

Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen.

Dr. M.J. Kater hoopt te spreken over een medicijn voor de kerk; een medicijn dat door de schrijver van de brief in het Bijbelboek aan de Hebreëen wordt aanreikt. Het is een medicijn voor een kerk die volgens deze brief uitgeput blijkt te zijn. Wat dat medicijn is? Dat komt de spreker graag uitleggen tijdens de lezing!

Met dit thema hopen we opnieuw een ander facet van het jaarthema 'Belijden vandaag' te belichten. Van harte welkom!

### ***Terugblik op de afgelopen lezing***

Het was –opnieuw- leerzaam om onder goede belangstelling de studie gezamenlijk door te nemen. Ds. J. den Boer (HHK) behandelde het thema 'Pelgrimsreis naar Jeruzalem'.

Aan het begin van zijn lezing haalde hij een gedeelte uit Hebreëen 11:13 aan " ... dat zij gasten en *vreemdelingen* op de aarde waren". Vreemdeling: vrije burgers van een *andere* staat, de staat van het Hemels Koninkrijk waarin we naar op reis zijn. We zijn pelgrims. We staan al in de eeuwigheid; we hebben een onsterfelijke ziel. Die ziel is op reis.

U kunt het vervolg van deze boeiende uitleg over deze pelgrimsreis [hier](#) terug luisteren.

LEUSENSE  
CONFERENTIE  
toerusting voor een christen onderweg

2019 2020

D.V. vrijdagavond  
**24 januari**

Maranathakerk  
Nieuwleusen  
aanvang 20:00 uur

**'Het medicijn voor een kerk met uitputtingsverschijnselen'**  
Dr. M.J. Kater (CGK)

Jaarthema  
Belijden vandaag

www.leusenseconferentie.nl

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat, net als wij, toch ook aan anderen?! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

We sluiten af met een citaat van Martinus Luther uit *'Tafelgesprekken'*:

*“Een dronk water is een goed medicijn tegen de dorst. Een stuk brood stilt de honger.  
Maar Christus is het beste en enige Medicijn  
tegen de ergste vijand van het menselijk geslacht, namelijk  
tegen de eeuwige dood”*

Met hartelijke groet,  
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,  
J. Visscher

Voor alle data die wij noemen geldt: ‘Indien de HEERE wil en wij leven’