



Nieuwsbrief nr. 39

Geliefde medereizigers,

De eerstvolgende lezing zal zijn op DV **vrijdag 18 oktober 2019**

Thema : 'Belijden – Beloven - Beleven'.

Spreeker : Ds. J. Bos (CGK)

aanvang : 20.00 uur

Locatie : Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen

Terugblik afgelopen seizoen

De vorige lezing werd verzorgd door dr. A. Bas en had als thema: 'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt.' Vanuit 1 Petr. 3: 8 – 22, en de levensloop van de 'ketterse pastoor van Heenvliet' Angelus Merula werden we voor de vraag gesteld: Als u het mes op de keel wordt gezet, wat gaat u dan doen, wat gaat u antwoorden? Kun je dan nog volstaan met oude Belijdenissen?

Veelal hebben we te maken met oude dwalingen in een nieuw jasje. Maar ook zijn er zaken die zó niet eerder actueel waren. Het belijden van de kerk vandaag zal dus aansluiten bij het verleden, en actueel zijn in het heden. Continuïteit, maar ook voortgang.

Een aantal voorbeelden:

- "Ik geloof in God, de Schepper van Hemel en aarde", maar hoe? Niet zwijgen als evolutie ter sprake komt!
- De belijdenis heeft veel gezegd over de verdorvenheid van de mens. Maar als dat weerstand oproept dan maar alverzoening en pareltjes theologie? Wees duidelijk als kerk!
- Een kerk die vandaag in dit klimaat kerk wil zijn, zal spreken over het christelijke leven: Het gebruik van internet, abortus en euthanasie praktijk of de klimaatdiscussie

De heldere boodschap van het Evangelie moet vandaag klinken. Naar binnen én naar buiten. Maar hoe? Is de kerk overal tegen of kunnen we ook positief spreken? Enerzijds, een natuurlijk mens begrijpt de dingen Gods niet... anderzijds, we mogen / moeten spreken in de taal van de wereld. Of zoals Kees van der Staaij (SGP) het zei in een tv programma, waar hem het vuur aan de schenen werd gelegd over de Nashville-verklaring: "Ik zou een andere taal gebruiken, maar wel met dezelfde inhoud".

Herhaalde oproep

We zoeken nog steeds een elektronisch orgel voor in de bijzaal van de Maranathakerk, dit te vervanging van het huidige. Kent u iemand die er vanaf wil? Laat het ons weten. Uiteraard regelen wij het vervoer e.d.

Vooruitblik komend seizoen

Het thema voor het komende seizoen 2019-2020 is 'Belijden vandaag'
Op D.V. vrijdag 18 oktober hoopt ds. J. Bos (CGK). een lezing te houden met als titel
'Belijden – Beloven - Beleven'.

LEUSENSE
CONFERENTIE
toerusting voor een christen onderweg

2019 / 2020

D.V. vrijdagavond
18 oktober

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

'Belijden - Beloven - Beleven'
Ds. J. Bos (CGK)

Jaarthema
Belijden vandaag

www.leusenseconferentie.nl

Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. Het begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Oud of jong? Van harte welkom!

Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

De Leusense Conferentie is een particulier initiatief. Dat betekent dat we bij het organiseren afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen en giften via collecte of stortingen op onze bankrekening. Voor de volledigheid vermelden we nog eens ons rekeningnummer NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Het overzicht van de financiële kosten en giften vindt u op onze website www.leusenseconferentie.nl

Tenslotte

De data en de sprekers van de volgende lezingen zijn inmiddels bekend. Noteert u de data alvast in uw agenda?

vrijdag 18 oktober 2019 : Ds. J. Bos (CGK)
donderdag 28 november 2019: Ds. J. den Boer (HHK)
vrijdag 31 januari 2020 : Dr. M.J. Kater (CGK)
donderdag 5 maart 2020 : Ds. W.M. v.d. Linde (HHK)
vrijdag 24 april 2020 : Ds. J.M.J. Kieviet (CGK)

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
J. Visscher