

Nieuwsbrief nummer 33, oktober 2018

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de lezing op **donderdag 1 november 2018** aanstaande. Dr. R. van Kooten wil ons dan meenemen naar het ontstaan van het volk Israël dat allerm minst vanzelfsprekend is geweest. Een geschiedenis waaruit blijkt dat de gedachten van de mens niet Gods gedachten zijn, en Gods wegen hoger dan onze wegen. Met dit onderwerp zitten we midden in het thema voor dit seizoen: 'Gods hand in de geschiedenis'. Onder dit thema hopen ook dit seizoen op Bijbels verantwoorde wijze toegerust te worden en de tijd waarin wij leven beter te verstaan.

Van harte welkom! Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Terugblik

Dit seizoen zijn we begonnen met de afsluiting van het jaarthema van verleden jaar. Ds. de Wilde was vorig seizoen ziek, en heeft –als soort toegift- zijn lezing alsnog gehouden.

Hij sprak over Christus en de 10 geboden. Een summier samenvatting van zijn lezing:

- de wetten en geboden hebben volstrekt gezag, Jezus schaft ze niet af. Zeker de 10 geboden niet!
- de Heere Jezus vervult de 10 geboden. Jezus is Gods eigen Zoon die mens geworden is. Als je er over nadent loopt je verstand vast... Nu de Heere Jezus gekomen is, gaat het Licht op.

De Heere laat de 10 geboden staan en laat de juiste betekenis zien. Hij doet dit op verschillende manieren:

- door Zijn onderwijs (hoe Hij de 10 geboden uitlegt).
- door Zijn leven (van gehoorzaamheid; Jezus heeft de geboden in praktijk gebracht).
- door Zijn dood aan het kruis vervult Jezus de 10 geboden.
- in de gelovigen; Christus heeft ons bevrijd van de vloek van de wet. Maar tegelijkertijd horen de 10 geboden en de gelovigen juist wel bij elkaar. De 10 geboden zijn géén struikelblok. Hoe lief heb ik uw wet...?! Gaandeweg leer je begrijpen dat het regels van onze genadige en liefdevolle God zijn.

De geboden zijn er juist om ons in de ruimte te zetten, ze helpen ons om tot onze bestemming te komen. God's geboden binden je niet, ze maken vrij!

De gehele lezing is terug te luisteren op: <http://www.leusenseconferentie.nl/seizoen-2018-2019/>

Datum komende lezing

De eerste lezing van het nieuwe seizoen is D.V. donderdag 1 november 2018, spreker is dr. R. van Kooten (HHK), aanvang: 20.00 uur Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen.

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2018-2019

D.V. donderdagavond
1 november

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

**Het bizarre ontstaan van
de twaalf stammen Israëls**

Dr. R. van Kooten (HHK)

Jaarthema
Gods hand in
de geschiedenis



www.leusenseconferentie.nl

Voor de invulling van de data en sprekers voor de komende lezingen van dit seizoen verwijzen we graag naar onze website. We zullen daar steeds de meest actuele gegevens vermelden. Zie hiervoor: www.leusenseconferentie.nl Uiteraard informeren we u ook middels onze nieuwsbrief.

Overige informatie

Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Welkom! Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.

Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat, net als wij, toch ook aan anderen?! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

Jong en oud is hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

Voor alle data die wij noemen geldt: 'Indien de HEERE wil en wij leven'