

Nieuwsbrief nummer 32, september 2018

Beste medereizigers,

De volgende Leusense Conferentie staat alweer voor de deur, op D.V. vrijdag 7 september aanstaande willen we het nieuwe seizoen starten met een lezing van ds. M.K. de Wilde (HG). De titel van de lezing is 'CHRISTUS IN DE 10 GEBODEN', en zal gehouden worden in onze vertrouwde locatie, de Maranathakerk in Nieuwleusen en begint om 20.00 uur. Deze lezing was eerder gepland in het vorige seizoen, maar kon toen niet gehouden worden i.v.m. ziekte van ds. De Wilde.

Terugblik vorige lezing

In het vorige seizoen hebben we stilgestaan bij een aantal onderwerpen waarbij we steeds hebben nagedacht over de aanwezigheid en de schaduw van Christus in het Oude Testament. Daarvoor moeten onze ogen worden geopend. Illusterend is wat dat betreft de geschiedenis van de Emmaüsgangers, vanuit dit Bijbelgedeelte opende professor Huigen de laatstgehouden lezing op 19 april 2018.

Deze mannen kenden de Schriften goed, maar de Heere Jezus zelf moest hun de ogen openen. Ze moesten leren zien: 'Hij is het Zelf die met ons spreekt'.

Pas als Jezus het brood breekt zien ze wie Hij is. Wij kijken vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude Testament. Voor een Jood die alleen het Oude Testament heeft, zijn de lijnen veel minder vanzelfsprekend. Zonder het Nieuwe Testament kom je de drie-eenheid van God in het Oude Testament moeilijk op het spoor. Maar ze zijn er wel, aan de hand van verschillende Bijbelteksten liet prof. Huigen ons de sporen van Christus in het Oude Testament zien. Sporen die gaandeweg de lezing steeds duidelijker bewijs leveren van Christus die er al vanaf de beginne was en God is, samen met de Vader en de Heilige Geest.

Het is hier niet mogelijk om de breedte van alle onderwerpen die aan bod kwamen uit te werken. Wilt u de gehele lezing nog eens terug beluisteren? Klik dan [hier](#) voor een link naar onze website. Van harte aanbevolen!

Komende seizoen

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn nog in volle gang.

Aan de sprekers zal gevraagd worden lezingen te houden rondom het thema: *Gods hand in de geschiedenis*. Daarbij zal de sprekers gevraagd worden Bijbelse lijnen te laten zien, maar ook om daaruit lessen te trekken voor het heden. In wat voor tijd leven wij, en hoe is Gods hand vandaag zichtbaar in het leven van elke dag.

Zodra nieuwe conferentiedata bekend zijn vermelden we dat op onze website, houd die daarom vooral in het oog.

Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. Het begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Oud of jong? Hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2017-2018

D.V. vrijdagavond

7 september

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

Christus in de 10 geboden

Ds. M.K. de Wilde (HG)

Jaarthema
Christus in het
Oude Testament



www.leusenseconferentie.nl

Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Uiteraard proberen wij de kosten op allerlei manieren zo laag mogelijk te houden; veel sprekers zien bijvoorbeeld af van een (reiskosten-)vergoeding.

Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl

Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat dan uw familie, vrienden, broeders en zusters deze nieuwsbrief lezen!

Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher