



Nieuwsbrief nummer 30, februari 2018

Geliefde medereizigers,

De Leusense Conferentie hoopt 5 maal per jaar een –interkerkelijke- lezing te verzorgen voor alle christelijke gezindten. Ons doel is om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en elkaar te ontmoeten. Over de kerkmuren heen zijn er veel mensen die elkaar in Christus herkennen. Het is rijk om dan samen een avond ter ere van God en tot opbouw van onszelf te beleggen. Een zegen dat het nog kan in het vrije westen. Er worden wereldwijd meer dan 215 (!) miljoen christenen vervolgd. Iets om bij stil te staan en voor onze vervolgte broeders en zusters te bidden... Maar zo mogen we ook voor elkaar bidden, en elkaar opwekken om God en Zijn Woord aandachtig te bestuderen. De Leusense Conferentie wil zo ook een (kleine) schakel zijn in Gods Koninkrijk.

Terugblik op de afgelopen lezing

Op vrijdagavond 19 januari zou ds. M.K. de Wilde (HG) een lezing verzorgen. Helaas was de dominee door de griep geveld. Omdat we op korte termijn geen spreker konden krijgen, hebben we een video bekeken en beluisterd van ds. F. van Binsbergen (HHK) uit Schoonrewoerd. Het was een interessante lezing, met als thema ‘Ballast en bagage, hoe lees ik de Bijbel?’

De inhoud ging over *hoe* we een tekst in de Bijbel lezen; wat zijn eventuele valkuilen die in een tekst voor kunnen komen? Eén van de voorbeelden die ds. Van Binsbergen besprak, was de tekst:

‘Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?’ (1 Petrus 4 : 18) Moeten we deze tekst verstaan als een bewijs dat er nauwelijks mensen tot bekering komen? De context van deze tekst is: het leven achter Jezus Christus betekent lijden. Met moeite zalig worden, betekent: door de verdrukkingen heen. En zalig worden betekent hier niet voor het eerst veranderd worden, wedergeboren worden, maar zoals de Heere Jezus tegen Petrus zei: als je eens bekeerd zal zijn, versterk je broeders. Dit is een leven door de verdrukking heen. Een zondaar die zonder Jezus leeft, die heeft dit er niet voor over. Die bedankt voor het kruis. Die bedankt voor het lijden. Dat is het beeld hier. Deze tekst kan en mag dus niet gebruikt worden om te zeggen dat er maar een enkeling zalig wordt.

In verschillende Bijbelvertalingen kan er verwarring optreden, en dan is een verklaring naast de bijbel een hulpmiddel om koers te houden. De dominee gaf aan dat het leerzaam is om studiebijbels en Bijbelverklaringen aan te schaffen.

Deze lezing kan teruggeluisterd worden via onze website van de [*Leusense Conferentie*](#). We hebben een gezegende avond gehad, waarin we samen mochten luisteren en zingen.

Uitnodiging volgende lezing

Op D.V. 23 februari a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. D.J. Diepenbroek (HHK). Deze lezing draagt de titel ‘Christus in de eerste hoofdstukken van Genesis’. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Oud of jong? Hartelijk uitgenodigd!

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2017-2018

D.V. vrijdagavond
23 februari

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

**Christus in de eerste
hoofdstukken van Genesis**

Ds. D.J. Diepenbroek (HHK)

Jaarthema
Christus in het
Oude Testament



www.leusenseconferentie.nl

Overige informatie

De laatste lezing van dit seizoen vindt plaats op D.V. **donderdag 19 april** (!!) en niet 20 april zoals op de boekenlegger vermeld.

Dr. A. Huijgen (CGK) hoopt dan te spreken over het onderwerp: 'De drie-enige God in het Oude Testament'.

Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt: 'Indien de HEERE wil en wij leven'