

Nieuwsbrief nummer 29, januari 2018

Beste medereizigers,

“Op deze avond heb ik de psalmen echt anders leren kennen”, sprak een bezoeker na afloop van de laatste lezing over Christus in de psalmen door ds. Kieviet. In deze nieuwsbrief blikken wij daar kort nog even op terug.

De volgende Leusense Conferentie staat alweer voor de deur, op D.V. vrijdag 19 januari 2018 zal ds. M.K. de Wilde (HG) een lezing geven op onze vertrouwde locatie in Nieuwleusen.

We hebben enkele weken geleden de geboorte van Christus herdacht, in het Nieuwe Testament beschreven door de evangelisten. Maar ook in het Oude Testament zijn er vele teksten/profetiën die reeds vooruit wijzen naar de komst van Christus. Dit seizoen willen we daar in de lezingen bij stil staan.

Terugblik lezing 17 november 2017

Vrijdagavond 17 november vond de vorige lezing plaats in een mooie locatie in Wijthmen. Ditmaal mochten we samen met ds. J.M.J. Kieviet (CGK) psalm 45 lezen, als inleiding om diverse psalmen te overdenken en ontdekken hoe daarin verwezen wordt naar Christus in profetisch perspectief.

Voorbeelden van profetiën in de psalmen

In Johannes 2 wordt de geschiedenis van de tempelreiniging beschreven. In psalm 69 staat: ‘De ijver van uw huis heeft mij verslonden’. De discipelen herkennen in deze psalm de situatie van de tempel in hun dagen; de meest heilige plaats ter aarde wordt misbruikt. Het is een huis van koophandel geworden. Met heilige verbolgenheid drijft Jezus tenslotte de handelaars uit elkaar.

In psalm 110 is bijvoorbeeld een verwijzing wie Christus is te vinden ‘De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten’.

Deze psalm is geschreven door David, het beschrijft zijn leven. Deze psalm is eveneens een rechtstreekse verwijzing van Jezus Christus naar Zijn Koningschap.

Waren de dichters zich bewust van de verdere profetische strekking van hun psalmen? De Heilige Geest wist wèl dat hun psalmen nog een tweede heilige strekking hadden. Door hun woorden en klaagzangen heen, waren de dichters profetisch bezig.

Waar vind je diepere gedachten dan in de klaagpsalmen? Waar diepere vreugden dan in de lofpsalmen? Ds. Kieviet besprak met ons diverse psalmen waarbij we diepe diepten, en hoge hoogten voorbij hoorden komen. Wilt u de gehele lezing nog eens terug beluisteren? Klik dan [hier](#) voor een link naar onze website. Van harte aanbevolen!

Uitnodiging volgende lezing

Op D.V. 19 januari a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. M.K. de Wilde (HG). Deze lezing draagt de titel ‘Christus en de 10 geboden’. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Oud of jong? Hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

Wegens ziekte van ds. De Wilde kon hij niet aanwezig zijn om de lezing te houden. We hebben als stuurgroep besloten om de avond toch door te laten gaan. De avond zal derhalve een iets andere invulling krijgen. Het thema van de lezing zal zijn: 'ballast en bagage: hoe lees ik de Bijbel?' Een videobijdrage van ds. F. van Binsbergen (HHK). We hopen u vanavond (opnieuw) te mogen begroeten.

LEUSENSE CONFERENTIE
toerusting voor een christen onderweg

2017-2018

D.V. vrijdagavond
19 januari

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

Christus in de 10 geboden
Ds. M.K. de Wilde (HG)

Jaarthema
Christus in het
Oude Testament

www.leusenseconferentie.nl

Overige informatie

We geven u hierover de data van de overige lezingen van dit seizoen. Noteert u ze in uw agenda?

Vrijdag 23 februari 2018, ds. D.J. Diepenbroek (HHK)

Vrijdag 20 april 2018, dr. A. Huijgen (CGK)

Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Uiteraard proberen wij de kosten op allerlei manieren zo laag mogelijk te houden. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl

Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat dan uw familie, vrienden, broeders en zusters deze nieuwsbrief lezen!

We eindigen met een citaat van dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Zo is dus de Wet geenszins afgeschaft, maar zij is vervuld door Christus en wordt door Zijn Woord en Geest in de gelovigen vervuld, zodat zij in Hem volmaakt zijn. Dat kan voor het verstand belachelijk zijn, ook dikwijls ingaan tegen de ervaring; maar aldus staat er geschreven en dus geloven wij het'.

Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher