



Nieuwsbrief nummer 27, oktober 2017

Beste medereizigers,

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de lezingen in het nieuwe seizoen. We zijn verheugd dat we opnieuw een aantal predikanten bereid hebben gevonden om ons te onderwijzen vanuit de Bijbel.

De eerste lezing is op vrijdag 20 oktober 2017. Van harte welkom! Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Doel Leusense Conferentie

Ook in het komende -alweer vijfde!- seizoen gaan we lezingen organiseren onder de naam 'Leusense Conferentie'. Het doel is onveranderd, namelijk: Bijbels verantwoorde toerusting voor christenen uit kerken die voortkomen uit de Reformatie en staan op de grondslag van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenheid.

Thema dit seizoen

Lezingen die vanuit de Schrift opkomen, met een heldere toepassing in de praktijk van vandaag blijken zeer gewaardeerd worden. In dat spoor willen we ook het komende seizoen verder gaan.

Het thema dat telkens in de lezingen terug zal komen is *Christus' schaduw in het Oude Testament*.

Door de profetische betekenis van personen, gebeurtenissen en voorwerpen in het Oude Testament vinden we daarin al een voorafschaduw van Christus. In het Oude Testament wordt reeds vaker over Christus gesproken als we er op letten. We willen dit samen gaan onderzoeken. Paulus zegt dat *'dit alles slechts een schaduw is van toekomstige dingen – de werkelijkheid is Christus.'* (Kol. 2: 17)

De kanttekening van de Statenvertaling schrijft bij deze Bijbeltekst: *'...want alle schaduwen des Ouden Testaments hebben op Christus en Zijne weldaden gezien, door wiens komst zij ook een einde hebben'*.

Het volk Israël leefde met alle offers en andere door de Oudtestamentische Wet voorgeschreven rituelen toe naar de komst van de Verlosser die zijn leven zou geven als een offer, aan het kruis. Zijn offer zou zo de vervulling zijn van al die Oudtestamentische offers en gebruiken. Daarmee is Jezus Christus het grote perspectief van de Schriften. Hij is dé sleutel tot het Oude Testament!

Net zoals het volk van God in het Oude Testament moeten wij in de tijd van het Nieuwe Testament van dezelfde genade en vergeving leven. Genoeg –geestelijke- stof ter overdenking in de lezingen van het komende seizoen, lijkt ons. We zien er naar uit!

Data lezingen

De eerste lezing van het nieuwe seizoen is D.V. vrijdag 20 oktober 2017, spreker is ds. C van der Worp (HG), aanvang: 20.00 uur Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen.

We geven u ook alvast de data van de overige lezingen. Noteert u ze alvast in uw agenda?

Vrijdag 17 november 2017 Ds J.M.J. Kieviet (CGK) (locatie nog te bepalen)

Vrijdag 19 januari 2018 Ds M.K. de Wilde (HG)

Vrijdag 23 februari 2018 Ds. D.J. Diepenbroek (HHK)

Vrijdag 20 april 2018 Dr. A. Huijgen (CGK)

Alle lezingen beginnen om 20.00 uur.

Overige informatie

Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Welkom! Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl

Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat, net als wij, toch ook aan anderen?! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van

de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

Jong en oud is hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee.

We eindigen met een citaat van Augustinus:

'Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament, het Oude Testament gaat open in het Nieuwe Testament'.

Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

Voor alle data die wij noemen geldt: 'Indien de HEERE wil en wij leven'

