



Nieuwsbrief nummer 26, april 2017

Geliefde medereizigers,

Terugblik op de afgelopen lezing

Met dr. Van Vlastuin mochten we stilstaan bij ons doopformulier.

Het doopformulier is ontstaan in de tijd van de reformatie. In deze tijd was er verwarring, vervolging en duisternis. Onder andere Datheen, Calvijn en Micron (vanuit London) hebben vanuit hun werk met vluchtelingengemeenten een doopformulier gemaakt. Dit formulier wordt sinds 1672 nog steeds gebruikt. Tijdens de lezing hebben we samen met dr. W. van Vlastuin het doopformulier stap voor stap doorgenomen.

De doop verstaan vanuit God, vanuit Christus

In de Heilige Doop verzegelt God ons de vergeving van de zonden door Jezus Christus. Focus ligt op de vergeving van de zonden. De doop verstaan, heiligt je hele leven; 'ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij'.

Toe-eigening door de Heilige Geest

de Heilige Geest eigent in je hart schatten toe; je gaat persoonlijk beleven (bevinden) wat waar is en dat het ook voor jezelf waar wordt. Bijvoorbeeld: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Je groeit als het ware in je geloof: een proces van vernieuwing en verdieping heeft dan plaats gevonden in je leven.

Het doel van het christelijke leven is dat ik bij God kom.

Als je vanuit Christus leeft, is de gemeenschap der heiligen belangrijk; de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. We moeten God liefhebben met ons hele hart, met al onze krachten. De wereld moeten we verloochenen. Ons eigen ik -ons oude zelfzuchtige hart- moeten we 'doden', zodat we vernieuwd worden.

(Het formulier van de volwassendoop is dezelfde als de kinderdoop. Dus liever denken en spreken over 'De Doop', in plaats van volwassen- of kinderdoop).

Iedere dag moeten we bidden dat we God trouw blijven. Er is altijd vergeving, wàt je ook gedaan hebt: 'wie Hem aanroept in de nood, vind Zijn Gunst oneindig groot'.

We kunnen bidden dat we onze doop mogen –blijven- verstaan!

De lezing is terug te luisteren op onze website www.leusenseconferentie.nl. De samenzang werd begeleid door Arjan Visscher. De collecteopbrengst van deze avond bedroeg € 204,75. Hier zijn we blij mee. Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is: NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.

Vooruitblik op de komende lezing

Iemand heeft eens gezegd: “De doop is het sacrament van de inlijving, het avondmaal het sacrament van de inblijving”. Over die verbondsmaaltijd hoopt ds. J.M.J. Kievit in de laatste lezing van dit seizoen te spreken. Daarbij zal hij ook nadrukkelijk ingaan op de praktijk van de avondmaalsviering. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat Gods kerk leeft bij het wonder van genade alleen.

**LEUSENSE
CONFERENTIE**
toerusting voor een christen onderweg

2016-2017

D.V. vrijdagavond 2017
28 april

Verbondsmaaltijd
Ds. J.M.J. Kievit (CGK)

JAARTHEMA
Het Verbond

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

www.leusenseconferentie.nl

We hopen u graag weer te begroeten op DV vrijdagavond 28 april 2017 in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee. Welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
J. Visscher