

# LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief blikken wij kort terug op lezing van 29 januari jl. Ook nodigen wij u uit voor de volgende lezing op vrijdagavond 26 februari. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

## **Terugblik lezing 29 januari 2016**

Vrijdagavond 26 januari heeft de vierde Leusense Conferentie van dit seizoen plaatsgevonden in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Voor ongeveer 70 aandachtige luisteraars hield ds Kieviet, predikant in de christelijke gereformeerde kerk te Renswoude, een lezing over de hogepriester Eli. Of...eigenlijk ging het meer over de vraag hoe het geloof wordt doorgegeven en overgedragen aan de kinderen èn welk effect dat heeft op het geloof van deze kinderen. Eli sprak zijn zonen Hofni en Pinehas niet aan op hun wangedrag, zo lezen we in 1 Samuel 3. Hij gaf ze zo in feite een 'leeg testament' mee. Een inhoudsloos geloof, slechts een vormendienst. Ds Kieviet haalde een onderzoek aan met de titel 'Het lege testament'. In 1985 heeft student Piet van der Ploeg onderzoek gedaan onder jonge kerkverlaters.

*"Als oma op bezoek komt, wordt er uit de Bijbel gelezen, maar dan ligt de boekenlegger nog op de plek waar we bij het vorige bezoek van oma gebleven waren".*

Bij geen van de gereformeerde ouders van de kerkverlaters in het onderzoek blijkt het geloof een levende en innerlijke werkelijkheid te zijn. Het gereformeerde leven is zo'n situatie vooral veel uiterlijk vertoon. In die zin hebben de kerkverlaters 'niets' verlaten, maar is het meer zo dat zij verlaten zijn! Aldus Van der Ploeg.

*"Kerkverlaters hebben 'niets' verlaten, maar zij zijn zelf verlaten..."*

Ds Kieviet stelt de vraag of wij ook slechts een leeg omhulsel overdragen? Ook vraagt hij of de kerkverlating aan ons voorbijgaat als wij maar wegblijven van al die vernieuwingen die de kinderen ook

niet in de kerk hebben kunnen houden? Zolang er in de prediking maar aandacht blijft voor de noodzaak tot geloof en bekering, dan komt het wel goed? Achter zulke zaken kunnen en mogen we ons niet verschuilen, zegt ds Kieviet. De jongeren moeten aan ons merken dat de dienst aan de Heere ons wat waard is! Dat we een levende band met de Heere hebben moet zichtbaar zijn voor hen.

*“U krijgt onze kinderen niet, u zult ze niet hebben!”*

In Exodus 10 vraagt de farao aan Mozes wie er precies naar de woestijn zullen gaan om de Heere te dienen. Verwacht hij dat alleen de ouderen dit zullen en willen gaan doen? Mozes antwoordt ferm: “Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan, met onze zonen en dochters”. Allemaal! De farao krijgt de kinderen *niet*. Zo geeft Mozes geen ‘leeg testament’ mee, maar een ‘geestelijk testament’.

*“Wees zelf afhankelijk van dat andere testament, de Heere Jezus Christus.”*

In onze tijd hebben onze jongeren veel mee. Ze hebben ook veel tegen. Er is zoveel dat invloed op hen wil hebben. Daar sta je dan als ouder en opvoeder. Is er ruimte voor een openhartig gesprek met jongeren? Spoort onze uiterlijke levenswijze met onze mooie woorden? Weten wij onszelf in alles afhankelijk van de Heere? Afhankelijk van dat andere testament, de Heere Jezus Christus? Doen we Zijn wil? Zo besloot ds Kieviet zijn lezing met het verwijzen naar Christus.

De lezing werd gesloten en beëindigd met gebed en omlijst door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. De collecte heeft €259,- opgebracht.

#### **Uitnodiging volgende lezing**

Op D.V. 26 februari a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. H.J. van Marle, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Wezep/Wapenveld. Deze lezing zal gaan over het leven van Abraham. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen.

# LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2015-2016

D.V. vrijdagavond  
**26 februari**  
2016

Maranathakerk  
Nieuwleusen  
aanvang 20:00 uur

## Het leven van Abraham

Ds. H.J. van Marle (HHK)



## JAARTHEMA

"(Bijbelse)  
personen  
en hun  
leven met  
de Heere"

25 sep

Ds. R. van Wilt (GRN)

30 okt

Ds. J. Westerk (GG)

27 nov

Ds. H.E. Zepelen (HG)

29 jan

Ds. J.M.J. Kooij (GR)

26 feb

Ds. H.J. van Marle (HHK)

18 mrt

Ds. C.v.d. Worp (HG)

22 apr

Ds. K. ten Klooster (HHK)

[www.leusenseconferentie.nl](http://www.leusenseconferentie.nl)

### **Abraham**

door Ds. H.J. van Marle (HHK, Wezep/Wapenveld)

Vrijdag 26 februari a.s.

Aanvang 20.00 uur

Maranathakerk

Burg. van der Grondenstr. 73

7711 HS Nieuwleusen

Wij hopen u bij gezondheid opnieuw te treffen. Maakt u ook anderen in uw omgeving attent op de komende lezing?

### **Thema of onderwerpen volgend seizoen**

De stuurgroep is alweer bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2016/2017. Hebt u ideeën voor een jaarthema, of voor specifieke onderwerpen? Wat ziet U graag terugkomen in de lezingen? Laat het ons weten via [leusenseconferentie@gmail.com](mailto:leusenseconferentie@gmail.com) of spreek ons op de conferentie-avonden aan.

### **Onze vraag aan u**

Om de Leusense Conferentie te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van giften via de collecte of via onze bankrekening. De kosten proberen wij op allerlei manieren zo laag mogelijk te houden. Ook zijn er veel sprekers die afzien van een (reiskosten-)vergoeding.

Giften ter ondersteuning blijven **noodzakelijk!** Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om te bezien of het voor u mogelijk is om ons te ondersteunen door middel van een gift. Het rekeningnummer is **NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie**. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: [www.leusenseconferentie.nl](http://www.leusenseconferentie.nl).

### **Tot slot**

Noteert u ook vast vrijdag 18 maart 2016 in uw agenda. Dan hoopt ds. C. van der Worp (HG) een lezing verzorgen met als titel: **ELISA, boodschapper van Gods redding**.

Ook voor 26 februari spreken wij de hoop uit met elkaar een leerzame avond te mogen ontvangen van de Heere. Een avond waarop door de lezing over een Bijbelse persoon weer meer geleerd mag worden van het doorgaande werk van de Heere. Zo mogen we ieder persoonlijk, maar ook gezamenlijk, groeien in geloof. Wij vragen opnieuw om uw gebed voor de Leusense Conferentie en hopen u (weer) te mogen ontmoeten op vrijdag 26 februari! Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Hartelijke groet,  
Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher

*Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:*

*'Indien de HEERE wil en wij leven'*