



---

Geliefde medereizigers op weg naar de eeuwigheid<sup>[1]</sup>, met een opkomst van ca. 90 mensen een begin te mogen maken met de Leusense Conferentie stemt ons tot dankbaarheid. Te meer omdat we ook vele waarderende en stimulerende reacties van uw kant hebben mogen ontvangen. Een stimulans om door te gaan, in gebed om de onmisbare zegen van de Heere.

Nieuwe informatie op de site:

- Van de conferentie avonden worden opnamen gemaakt, de eerste lezing is inmiddels te beluisteren via de website.
- De 2e conferentie avond wordt voorbereid, donderdag 13 februari 2014 met als spreker ds. J. den Boer uit Nieuwleusen. De poster is van de site te downloaden.

Ter ondersteuning en ter opluistering van de conferentieavonden hebben we bekende organisten waaronder Koert Aalbers, Niklas Bouwman, Jan Grootenboer, en Koos Tillema bereid gevonden om pro Deo hun bijdrage te leveren.

Tijdens de conferentieavonden is er in de hal door de regionale boekhandelaren een boekentafel opgesteld. Bij toerbeurt georganiseerd door 'de Blijde Boodschap' Nieuwleusen en 'De Haan Boeken' te Staphorst.

Om de Leusense Conferentie bekendheid te geven hoopt de stuurgroep op uw medewerking. U kunt dat doen door op uw plaats in kerk of samenleving aankondigingen onder de aandacht te brengen.

Onderschrijft u de doelstelling van de Leusense Conferentie en wilt u dat ondersteunen door er ook praktisch handen en voeten te geven, dat kan.

Meld u dan aan voor het PR Team en u ontvangt van ons posters en e.v.t. ander folder materiaal voor bijv. het prikbord in uw kerkelijke gemeente.

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,

met vriendelijke groet ,

J.Visscher.

<sup>[1]</sup> Aanspraak overgenomen van ds. M.J. Kater in de eerste Leusense Conferentie lezing. <http://www.leusenseconferentie.nl/lezingen/>