



[Nieuwsbrief nummer 25, februari 2017](#)

Jaarthema 'Het Verbond'

Geliefde medereizigers,

De Leusense Conferentie organiseert doorgaans haar lezingen in de Maranathakerk in Nieuwleusen. Omdat we iets meer naamsbekendheid op willen bouwen -en andere mensen willen laten kennis maken met de Leusense Conferentie- hebben we als stuurgroep besloten om ook enkele malen per jaar in de regio avonden te beleggen. Onze eerste lezing in de regio vond plaats in de Christelijk Gereformeerde kerk van Sint Jansklooster.

Terugblik op de afgelopen lezing

Het was –opnieuw- leerzaam om daar onder goede belangstelling de studie gezamenlijk door te nemen. Student H.C. Bezemer sprak over 'Het Verbond in het Nieuwe Testament'. Centraal stond daarbij Hebrëeën 8.

Aan het begin van zijn lezing constateerde hij een opmerkelijk feit: in het Oude Testament komt het woord 'verbond' 287 keer voor; in het Nieuwe Testament slechts 33 keer (waaronder 17 keer in de Hebrëeën brief). In het OT gaat het met name over de relatie tussen God en Zijn volk. God heeft tot de mens gesproken. Maar Israël had het Oude Verbond verbroken.

God heeft toen een nieuw verbond opgericht (lofzang van Zacharias).

God heeft eerst tot de mens gesproken, en later sprak Hij door Zijn Zoon (Hebr. 1: 3). Het nieuwe verbond van (en mèt) Christus is krachtiger dan het Oude Verbond. Omdat het de schuld daadwerkelijk verzoend. Het oude verbond was niet bij machte om de schuld van de mensen te verzoenen, en het verharde hart van de mensen te verbreken.

De verbondslijn van Abraham tot Mozes en David, wees de weg naar Christus en wordt vervuld in Christus. Pinksteren is de onderstreping van de vervulling van het Oude Verbond. (Door de belofte van de Geest). In Ef.2: 12 staat dat de boodschap van Pinksteren, voor zowel de Jood als voor de heiden is. In Efeze 2 staat ook dat de verborgenheid in Christus openbaar geworden is.

Wat is de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond? Het NT laat het OT niet los. Het grote doel is dat wij tot God komen. Door Christus' komst is dit mogelijk, plus het gegeven dat Christus er voor eens en altijd voor ons zal zijn. Dat nieuwe verbond hebben we nodig!

God heeft ons beloofd: Ik zal u tot een God zijn.

De geluidsopname van de avond is niet goed opgeslagen, daardoor is het helaas niet mogelijk de lezing terug te luisteren. De samenzang werd begeleid door dhr. C. de Mareé uit Kraggenburg.

De collecteopbrengst van deze avond bedroeg € 149,05. Hier zijn we blij mee.

Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is:

NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie

LEUSENSE
CONFERENTIE
toerusting voor een christen onderweg

2016-2017

D.V. vrijdagavond 2017
24 februari

Verbondsteken
Dr. W. v. Vlastuin (HHK)

JAARTHEMA
Het Verbond

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

www.leusenseconferentie.nl

Vooruitblik op de komende lezing

Na een drietal lezingen over het verbond in Oude en Nieuwe Testament zal het de komende avonden gaan over de tekenen van het verbond.

De lezing van prof. dr. W. van Vlastuin (HHK) zal vooral gaan over de inhoud van het formulier bij de Heilige doop. Daarbij zullen vragen over de functie en het functioneren van de doop in de praktijk van het leven beslist aan de orde komen. En; wat kunnen/moeten we met de doop? En de kinderen? Welke zekerheid geeft ons de doop? En is de doop misschien ook reden tot vreugde en blijdschap?

We hopen u graag weer te begroeten op DV vrijdagavond 24 februari 2017 in de Maranathakerk te Nieuwleusen.

Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee. Welkom!

We eindigen met een verlangen dat de reformator Luther uitsprak (citaat): bezig zijn met “*die theologie, die de pit van de noot, het hart van de korrel en het merg van het been onderzoekt*”. Luther zocht in de Bijbel, luisterde en klopte op teksten, schudde eraan als aan een fruitboom. Dat dit ook ons verlangen mag zijn; leven met een geopende Bijbel.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
J. Visscher