

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief blikken wij kort terug op de eerste lezing van dit seizoen. Ook nodigen wij u uit voor de volgende lezing op vrijdagavond 30 oktober. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Terugblik lezing 25 september 2015

Vrijdagavond 25 september jl. is het nieuwe seizoen van de Leusense Conferentie van start gegaan. Ongeveer zeventig mensen kwamen samen in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Ds. R. van der Wolf van de Gereformeerde kerk te Hardenberg hield een lezing over Hizkia. Vanuit gedeeltes uit 2 Koningen 18, 19 en 20 werd het leven van Hizkia met de Heere bekeken.

Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief blikken wij kort terug op de eerste lezing van dit seizoen. Ook nodigen wij u uit voor de volgende lezing op vrijdagavond 30 oktober. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Terugblik lezing 25 september 2015

Vrijdagavond 25 september jl. is het nieuwe seizoen van de Leusense Conferentie van start gegaan. Ongeveer zeventig mensen kwamen samen in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Ds. R. van der Wolf van de Gereformeerde kerk te Hardenberg hield een lezing over Hizkia. Vanuit gedeeltes uit 2 Koningen 18, 19 en 20 werd het leven van Hizkia met de Heere bekeken.

Samenvatting lezing ds. R. van der Wolf over Hizkia

Soms lijkt het alsof de lijn van de belofte van God doodloopt. Hizkia werd 'tot stervens toe' ziek. In die ziekte keert Hizkia zich naar boven, tot God. Hij krijgt nog vijftien jaar van de Heere. Hij mag opnieuw beginnen en zo, zoals Paulus ook schrijft in Efeze 2: 1, levend gemaakt weer verder. God is Zijn belofte niet vergeten! Hizkia wordt meerdere keren in zijn leven op de proef gesteld door God. Het is voor hem aantrekkelijk om verbonden aan te gaan om de machtige Sanherib te verslaan. Maar is dit ook de weg van de Heere? De weg waarlangs de belofte vervuld moet worden? Doen wij ook niet vaak

een beroep op een belofte van God, terwijl wij, op onze beurt, ons niet aan Zijn geboden houden, vraagt dominee Van der Wolf zich af? Uit de geschiedenis van Hizkia wordt vervolgens telkens duidelijk dat niet Hizkia het volk redt, maar God zelf. Het is ook God zelf die de deuren van het hart moet verbrijzelen! Het is de wens en de bede van dominee Van der Wolf dat God dat nog wil doen aan mensen, ook in deze tijd.

De lezing werd begonnen en beëindigd met gebed en omlijst door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. We kijken dankbaar terug op deze avond. Er ging een sterk appèl uit naar de hoorders, waarbij de enige weg naar God werd gewezen, de weg waar de mens het leven vindt: Christus. Zo alleen wordt een mens bemoedigd, gevoed en levend gemaakt, alleen in het leven dat Zijn voetstappen drukt.

Uitnodiging volgende lezing

Op D.V. 30 oktober a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. J. Westerink. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen en zal in het teken staan van Hervormingsdag. De dag waarop jaarlijks herdacht wordt dat Maarten Luther de 95 stellingen aan de kerkdeur sloeg in Wittenberg. Dit markeerde het begin van de Reformatie!

Het thema van deze avond is: **Zwingli... de vergeten man van de reformatie!** Ds. J. Westerink, predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk te Urk, hoopt daarbij de reformator van die tijd in de actualiteit van vandaag de dag plaatsen. De lezing probeert een beeld te schetsen van de moeilijkheden en mogelijkheden waar een christen voor komt te staan, ongeacht in welke tijd hij leeft. Ook de vraag waarom Zwingli veel minder bekend is dan Luther en Calvijn zal aan de orde komen. Bij Zwingli draaide alles om Christus en Zijn leer als het hart van het evangelie. Dus:

Zwingli...de vergeten man van de Reformatie

door Ds. J. Westerink (CGK, Urk)

Vrijdag 30 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur

Maranathakerk

Burg. van der Grondenstr. 73

7711 HS Nieuwleusen

Onze vraag aan u

Wij hopen u bij gezondheid opnieuw te treffen. Maakt u ook anderen in uw omgeving attent op de komende lezing? Denkt u daarbij in het speciaal aan jonge mensen? Ook voor hen wordt deze lezing boeiend en leerzaam! De schat van de reformatie moet ook hen ten gehore komen.

Noteert u ook vast vrijdag 27 november in uw agenda. Dan zal ds. J.N. Zuijderduijn (HG) een lezing verzorgen over *Gajus, evangelist in woord en daad!*

Praktische informatie

De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is **NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie**. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl.

Tot slot

Al met al hopen wij op een leerzame avond waarin Gods grootheid en werk dwars door alle tijden heen zichtbaar wordt. Wij vragen opnieuw om uw gebed voor de Leusense Conferentie en hopen u (weer) te mogen ontmoeten op vrijdag 30 oktober! Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Hartelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher

*Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:
'Indien de HEERE wil en wij leven'*