

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

'Vreugde in God'.....

Het zou me niet verbazen wanneer dit thema verschillende reacties oproept zoals:

- Oh dat is vast zo'n happy – clappy geloof! ... vanuit de emotie... zonder dat het vanuit het hart of in het leven gekend wordt...
- We moeten het eerst hebben over ellende, onze zonde en ja dan, daarna kunnen we het wel eens hebben over vreugde in God
- Vreugde in God, is dat niet weggelegd voor sommige van Gods kinderen, als een soort van hogere staat en niet voor iedereen?

Wat is dat eigenlijk 'Vreugde in God'?

Ds. C.P. de Boer (CGK) gaat in de lezing van de 12^e conferentieavond op vrijdag 20 maart eerst terug naar de Schrift. Aan de hand van verschillende Bijbel gedeeltes uit het oude en nieuwe testament laat de predikant zien dat;

- Vreugde in God de grondtoon is van het dienen van God, als volk en persoonlijk.
- Vreugde in God wordt veroorzaakt door God. Door Zijn werk in schepping en herschepping, maar vooral door Wie Hij is.
- Voor God is het ontbreken van de vreugde in Hem, de aanleiding om het volk te voeren in het gericht van de ballingschap. (Deut. 28: 47)

In het NT spitst de vreugde zich toe op de opgestane Christus. De opgestane Christus is de voorwerp van het persoonlijk geloof, is de bron van vreugde (1 Petr 1).

Het persoonlijk delen in de vreugde word in OT altijd verbonden met het toewenden van God naar een zondaar. Als reactie op Gods genadige omkeren naar een zondaar ondervindt hij/zij een diepe vreugde in zijn ziel vanwege Gods genadige ontferming. (Ps. 4; Ps. 51) . De vreugde in God bepaalt dus de grondhouding in het geestelijke leven. Wordt de vreugde gemist dan komt dit omdat er geen persoonlijke omgang met God is. Wordt de vreugde beleefd dan is dit vanwege het voortdurend

kennen en gekend worden dóór God.

Het NT spitst dit nog verder toe. Hier is de vreugde in God onlosmakelijk verbonden met de gemeenschap met Christus. Wie in Christus is, ondervindt de vreugde in God. Wie Christus niet kent, kent deze vreugde ook niet. Hij of zij kan zich daarbij ten diepste ook niets voorstellen. (Rom.14; Kol.1)

De vreugde in God wordt dus geschapen door God voor zijn volk en kinderen. Het is het antwoord op Gods ontfermende liefde in Christus over mij (godeloze in mij zelf, maar door het toe-eigende werk van Christus' Geest volkomen rechtvaardig vanwege Christus' offer).

De vreugde in God wordt beleefd door het leven uit Zijn vergevende liefde en zijn heiligende kracht. Dat zijn de twee bronnen waaruit een zondaar kan en mag putten. Zij wellen op uit de beloften van het Evangelie. In het genieten van deze vreugde in God verzekert een belovend God hem van de eeuwige en volkomen genieting van Gods volkomen vreugde in de hemelse heerlijkheid. Nu ondervind ik deze vreugde in het aanschouwen van God in het aangezicht van Christus. Het is een voorproefje van de eeuwige vreugde in God, die begint wanneer ik met mijn eigen ogen God mag aanschouwen en met mijn eigen zintuigen (ogen, oren, mond en gevoelens de kanalen tot het hart) volkomen mag genieten van God zelf.

Ds. De Boer gaat verder hoe deze vreugde in God in de praktijk van ons leven ervaren en beleefd mag worden.

- Vreugde in God vloeit voort uit het ware geloof.
- De ware vreugde richt zich op God. Zij geniet tot in de kleinste dingen van het dagelijkse leven van Gods gaven, maar gaat daar niet in op.
- Ware vreugde stempelt het geestelijk leven steeds meer. De vreugde in God vertaalt zich door in een heilig leven met God.
- Omdat de ware vreugde het persoonlijk leven steeds meer stempelt, komt dit onder andere tot uiting in een teer godvrezend leven met de Heere.

Met nog veel meer concrete vragen en praktijkvoorbeelden mocht ds. De Boer het onderwerp in de praktijk van ons leven brengen. We nodigen u daarom van harte uit om deze indringende lezing in alle rust nog eens na te luisteren. www.leusenseconferentie.nl

De samenzang werd begeleid door Niklas Bouwman. De collecte bracht € 228,-.

Voor een overzicht van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website.

Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs.

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.

Opnieuw willen wij u herinneren aan de Leusense Conferentie aanstaande vrijdagavond 24 april.
Ds. J. den Boer hoop te spreken onder de titel

["GOD als VADER"](#)

Voor de begeleiding van de samenzang hebben we Koert Aalbers uit Hasselt bereid gevonden het orgel te bespelen.

We hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet ,
Stuurgroep Leusense Conferentie,
A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher