

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

“Elisa, boodschapper van Gods redding”. Op de lezing over Elisa vorige maand blikken wij in deze nieuwsbrief kort terug. De volgende Leusense Conferentie staat alweer voor de deur en zal D.V. zijn op 22 april. Ook vragen wij uw aandacht voor een aantal praktische zaken.

Terugblik lezing 18 maart 2016

Vrijdagavond 18 maart vond de zesde Leusense Conferentie van dit seizoen plaats. Niet in de kerkzaal, maar in de ruimte waar normaal gesproken na afloop koffie wordt gedronken. Als stuurgroep hebben wij besloten vanuit deze ruimte de lezingen te laten verzorgen, de financiën zijn er op dit moment niet naar om de lezing in de kerkzaal te houden. Ook vanuit deze ruimte is de lezing uitstekend te volgen en klonk de begeleiding door de piano prima.

Elisa, de Heere redt, was deze avond het onderwerp van de lezing door ds. C. van de Worp. In de lezing stond ds. Van der Worp stil bij het leven van Elisa als boodschapper van Gods redding. Vanuit 1 en 2 Koningen werd het reddende werk door de Heere op tal van momenten zichtbaar. God stuurt zijn boodschappers wanneer Hij wil en waar Hij, soms gebeurt dat geruisloos, maar de Heere kent Zijn knechten. Elisa, werd de mantel van Elia toegeworpen om de woorden van de Heere te spreken. Vanuit dat voorbeeld werden parallellen getrokken naar het Nieuwe Testament en naar het leven van de christen vandaag. De lezing werd gesloten en beëindigd met gebed en omlijst door het zingen van psalmen. De collecte heeft €187,- opgebracht.

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2015-2016

D.V. vrijdagavond
22 april
2016

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

Noach, prediker van de gerechtigheid

Ds. K.ten Klooster (HHK)



JAARTHEMA

"(Bijbelse)
personen
en hun
leven met
de Heere"

25 sep

Ds. R. van Wier (GGG)

30 okt

Ds. J. Westink (GGG)

27 nov

Ds. M. Zwart (GGG)

29 jan

Ds. M.J. Klaver (GGG)

26 feb

Ds. H.J. van Marle (HHK)

18 mrt

Ds. C. van Wier (GGG)

22 apr

Ds. K.ten Klooster (HHK)

www.leusenseconferentie.nl

Uitnodiging volgende lezing

Op vrijdag 22 april hoopt Ds. K. Ten Klooster, Hervormd emeritus-predikant te Ridderkerk, te spreken op de Leusense Conferentie. Titel van de lezing op 22 april is: "Noach, prediker van Gods gerechtigheid". Het is tevens de laatste lezing van dit seizoen. Volgend seizoen hopen we de draad weer op te pakken. U zult middels de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden over de startdatum van het nieuwe seizoen.

Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Allen, van harte welkom!

Noach, prediker van Gods gerechtigheid

door Ds. K. ten Klooster(HHK, Emeritus Ridderkerk)

Vrijdag 22 april a.s.

Aanvang 20.00 uur

Maranathakerk

Burg. van der Grondenstr. 73

7711 HS Nieuwleusen

Onze vraag aan u

Wij mochten een aantal giften ontvangen. De gevers willen bij deze daar hartelijk voor danken. Om de Leusense Conferentie te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van giften via de collecte of via onze bankrekening. De kosten proberen wij op allerlei manieren zo laag mogelijk te houden. Ook zijn er veel sprekers die afzien van een (reiskosten-)vergoeding. Giften ter ondersteuning blijven **noodzakelijk!** Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om te bezien of het voor u mogelijk is om ons te ondersteunen door middel van een gift. Het rekeningnummer is **NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie**. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl.

Tot slot

Wij bidden de Heere om Zijn onmisbare zegen over de verspreiding en uitleg van Zijn Woord wereldwijd, maar ook plaatselijk, want er gebeuren wonderen wanneer de Bijbel opengaat. Wij willen ook nu om uw gebed vragen voor de verkondiging van dat evangelie en hopen u (weer) te mogen ontmoeten op vrijdag 22 april. Coram Deo!

Hartelijke groet,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher

Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:

'Indien de HEERE wil en wij leven'