



Geliefde medereizigers,

"Soms word ik verdrietig als ik lees wanneer de preek minder ruimte krijgt in een dienst. Met de preek hebben we een door God gegeven schat in huis" Prediking moet worden beschouwt als "het door God gegeven middel" om het Evangelie bekend te maken, aldus dr. M.J.Kater in een interview met het oog op de komende Leusense Conferentie door Jeffrey Schipper van het [Christelijk Informatie Platform](#).

We geven de inhoud van dit interview graag aan u door, daarom deze keer een nieuwsbrief met een iets andere inhoud dan gebruikelijk.

In veel kerkbladen staat de inhoud en lengte van de preek ter discussie. Sommigen proberen nieuwe elementen, zoals filmpjes en toneel, toe te voegen. Daarnaast neemt in de linkerflank van reformatorisch Nederland het aantal alternatieve diensten toe, omdat de tweede kerkdienst steeds minder wordt bezocht. "Wanneer ik lees dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in prediking, doet dat mij verdriet," geeft de docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) toe. "De preek is een middel dat God Zelf heeft uitgekozen en daarmee hebben we een enorme schat in huis. Tegen mijn studenten zeg ik dan ook: 'Jongens, blijf alsjeblieft preken!'"

Korte termijnoplossingen

Kater verwijst naar Romeinen 10. "Daar lees ik dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor uit het Woord van God. Omdat de Bijbel het Woord geeft als een middel bij uitstek, kan prediking nooit zijn tijd hebben gehad. Wanneer ik zie hoeveel 'toeters en bellen' er soms bij worden gehaald om mensen enthousiast te maken voor een preek, denk ik: 'Waarom?' Veel aangereikte oplossingen, hebben alleen effect op de korte termijn. Wanneer we met elkaar in prediking gaan investeren, bereik je op de lange termijn veel meer. Het kan toch niet zo zijn dat de Heere een verkeerd middel heeft gekozen?"

"Begrijp me niet verkeerd, dit is geen kwestie van met het vingertje wijzen. Dit onderwerp gaat ook onze reformatorische gezindte aan, omdat we al gauw de neiging hebben om te denken: 'Bij ons zit het nog wel goed. We houden vast aan een klassieke liturgie en de kerkbanken zitten vol'. Maar de

indruk mag niet ontstaan dat we het allemaal goed voor elkaar denken te hebben. Dan neemt de kans op voorspelbare prediking toe en bij voorspelbare prediking gaat het Leven eruit. Daarom spookt voortdurend door mij heen: 'Heere, zorg ervoor dat ik geen sta-in-de-weg ben voor U'. Geesteloos leven en levenloos preken is het ergste wat ons kan overkomen."

Bent u anders gaan preken in de loop der jaren?

"Inhoudelijk is er weinig aan mijn preken veranderd," antwoordt de christelijk-gereformeerd predikant. "Wel ben ik mij er uiteraard van bewust dat uit talloze onderzoeken duidelijk is geworden dat langdurig luisteren voor steeds meer mensen een probleem is. De preek is dan ook een vreemde eend in de bijt. Dat wil zeggen dat ik daardoor meer op een dialogische manier preek. Door het creëren van rustmomenten krijgen hoorders meer ruimte om 'adem te halen'. Ja, ik denk dat ook in de gereformeerde prediking de structuur steeds belangrijker gaat worden."

"Misschien is het goed om preken steeds meer op te bouwen in bijvoorbeeld vijf boodschappen. Onlangs sprak ik over de tekst 'Neem, mijn zoon, het gebod van je vader in acht, en verlaat de wet van je moeder niet'. Daar koppelde ik direct een vraag aan: 'Wat hebt u voor het laatst tegen een van uw kinderen gezegd?'. Deze vraag heeft met de tekst te maken, waardoor je dus niet van het thema afwijkt. Vroeger zou ik sneller op een beschouwende manier doorgaan. Zo mogen we op een steeds dialogischere manier Gods Woord verkondigen."

Wat is de grootste uitdaging voor de gereformeerde prediking?

"Volgens mij zullen we steeds vaker aan de hand van voorbeelden een bijbelgedeelte uit moeten leggen. Maar de nadruk zou wat mij betreft moeten blijven liggen op het theologisch doordenken van onze boodschap. Weet je, ook de Grieken vonden de preek een dwaze vertoning. Toch ging de apostel Paulus niet op zoek naar andere manieren om het Evangelie te brengen. Hij bleef een boodschap van ellende, verlossing en dankbaarheid verkondigen. Daarom hoeven we niet onder de indruk te zijn van andere methodes. Misschien wordt het tijd voor een andere vraag: wat heeft Gods Woord tot ons te zeggen? Daarvoor is grondige preekvoorbereiding nodig. Ja, ik denk dat ook tijdgebrek een oorzaak kan zijn van het feit dat men aan alternatieven voor de preek nadenkt. Maar Gods Woord heeft heel veel zeggenschap en zou daarom ons uitgangspunt moeten zijn."

We hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet ,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher