



Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief blikken wij kort terug op de tweede lezing van dit seizoen. Ook nodigen wij u uit voor de volgende lezing op vrijdagavond 27 november. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Terugblik lezing 30 oktober 2015

Vrijdagavond 30 oktober heeft de tweede Leusense Conferentie van dit seizoen plaatsgevonden in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Ds. J. Westerink hield voor ongeveer tachtig aanwezigen in het kader van Hervormingsdag een lezing met de titel 'Zwingli, de vergeten man van de Reformatie'.

Een korte impressie van de lezing:

Zwingli wordt altijd genoemd in de rij van drie grote reformatoren, samen met Luther en Calvijn. Toch is Zwingli bij ons de minst bekende. De aanduidingen lutheranen en calvinisten zijn onder ons bekend, maar wie heeft er in Nederland wel eens gehoord van zwinglianen? Ds. Westerink, predikant op Urk in de Christelijke Gereformeerde kerk, ging in zijn lezing in op de redenen voor deze onbekendheid. Toch heeft Zwingli veel invloed gehad op de Reformatie, maar dan meer als zuurdeeg dat een heel brood doortrekt, zonder dat je het ziet. Voor Zwingli wordt het op een bepaald moment duidelijk dat leer en leven één moeten zijn. De aandacht voor de levensheiliging die wij later terugzien bij de puriteinen, vind hier zijn oorsprong. Heinrich Bullinger, de opvolger van Zwingli, voerde een uitgebreide correspondentie met Calvijn over het Heilig Avondmaal. Zij luisterden daarin goed naar elkaar, bevroegen elkaar scherp en naderden elkaar ook inhoudelijk. Ook het 'gebed voor de doop' komt grotendeels van Zwingli. Zo toonde ds. Westerink in zijn lezing aan dat de invloed van Zwingli juist heel groot is geweest. Net als de andere grote reformatoren wilde Zwingli weer terug naar het Woord. Dit komt ook terug in de '67 stellingen' van Zwingli. Niet de kerk bepaalt dat het evangelie waar is. Deze stelling was nadrukkelijk gericht tegen de roomse kerk. Kortom, Zwingli staat voor 'zum Schrift'. Terug naar de bron, naar het Woord. De kerk is waar Gods Woord is. "Alleen het Woord van God zal u op uw plaats brengen". Zo sprak ds. Westerink in de lijn van Zwingli.

De lezing werd gesloten en beëindigd met gebed en omlijst door het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Uitnodiging volgende lezing

Op D.V. 27 november a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. J.N. Zuijderduijn, predikant van de Hervormde Gemeente in Oosterwolde. Deze lezing heeft de titel 'Gajus evangelist in woord en daad'.

Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Ds Zuijderduijn laat het volgende weten over de komende lezing: "Gajus, een naam waaraan een persoon aan verbonden is. Onbekend in vergelijking met zoveel bijbelheiligen, maar niet minder belangrijk voor het werk in het koninkrijk van God. Inderdaad een evangelist die niet alleen met woorden, maar juist ook met de daad, zijn werk kon en moest doen in en voor de kerk en de gemeente".

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

2015-2016

D.V. vrijdagavond
27 november
2015

Maranathakerk
Nieuwleusen
aanvang 20:00 uur

**Gajus, evangelist
in woord en daad**
Ds. J.N. Zuijderduijn (HG)

JAARTHEMA
"(Bijbelse)
personen
en hun
leven met
de Heere"



- 25 sep
Ds. R. van der Wal (GGK)
- 30 okt
Ds. J. Westenberg (GGK)
- 27 nov**
Ds. J.N. Zuijderduijn (HG)
- 29 jan
Ds. J.M.J. Kiewit (GGK)
- 26 feb
nader te bezaken
- 18 mrt
Ds. C. van 't Worp (HG)
- 22 apr
Ds. K. van Kesteren (GGK)

www.leusenseconferentie.nl

Gajus, evangelist in woord en daad

door Ds. J.N Zuijderduijn (HG, Oosterwolde)

Vrijdag 27 november a.s.

Aanvang 20.00 uur

Maranathakerk

Burg. van der Grondenstr. 73

7711 HS Nieuwleusen

Onze vraag aan u

Wij hopen u bij gezondheid opnieuw te treffen. Maakt u ook anderen in uw omgeving attent op de komende lezing? Noteert u ook vast vrijdag 29 januari 2016 in uw agenda. Dan zal ds. J.M.J. Kieviet (CGK) een lezing verzorgen over *Eli, de hogepriester*.

Praktische informatie

Wij mochten een aantal mooie giften ontvangen. Daarvoor zijn wij de gevers zeer dankbaar. Bovenal zijn wij de Heere dankbaar, die telkens weer de mogelijkheden geeft om toegerust te mogen worden. De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is **NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie**. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl.

Tot slot

Ook voor 27 november spreken wij de hoop uit met elkaar een leerzame avond te mogen ontvangen van de Heere. Een avond waarop door de lezing over een onbekende Bijbelse persoon weer meer geleerd mag worden van het doorgaande werk van de Heere. Zo mogen we ieder persoonlijk, maar ook gezamenlijk, groeien in geloof. Wij vragen opnieuw om uw gebed voor de Leusense Conferentie en hopen u (weer) te mogen ontmoeten op vrijdag 27 november! Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Hartelijke groet,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher

Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:

'Indien de HEERE wil en wij leven'