



Geliefde medereizigers Anno Domini 2015,

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Met deze zegenwens uit psalm 134 willen we deze eerste nieuwsbrief graag openen.

Ook dit jaar hopen we u de nieuwsbrief regelmatig toe te zenden met de bedoeling kort terug te blikken op de vorige lezing en om de komende conferentieavond onder uw aandacht te brengen. Om u te informeren, maar natuurlijk ook om uw interesse te wekken, in de hoop ook wel dat u het onder de aandacht zult brengen van vrienden en kennissen. Maar vooral tot eer van God, Hij die hemel en aarde geschapen heeft en ze ook vandaag nog in stand houdt, het 'gezicht' van de aardbodem steeds vernieuwd, tot op dat moment dat eens alles zal worden vernieuwd. Het moment dat Christus als rechter in heerlijkheid zal weerkomen, de zonde er niet meer zal zijn en Hij alles gebracht zal hebben tot zijn oorspronkelijke bestemming.

Met het oog daarop hopen we het werk van de Leusense Conferentie ook dit jaar voort te zetten onder de zegen van de Heere. Een zegen die we tot op heden in de verschillende lezingen en in de ontmoetingen en de gesprekken ook beslist hebben ervaren.

Zo mogen we terugzien op de vorige lezing van ds. J.R. Visser onder de titel: "Leven in verwondering met de drie-enige God".

Het jaarthema van de Leusense Conferentie, 'God leren kennen' is eigenlijk best een opvallend thema.

Kennen wij God dan niet? Maar het laat tegelijk zien dat de Heere zo groot is dat het in ons leven altijd bij een leren kennen blijft. We zijn nooit uitgeleerd. Hij is nooit anders dan Hij ons vertelt, maar

Hij is wel nog veel meer dan wij vanuit de Bijbel leren. 'Kennen' wil zeggen dat je met de Heere leeft. Velen in Nederland vinden het vreemd wanneer we nu, anno 2014, met de Heere God leven. Men vindt dat 'niet meer bij de tijd'. Men heeft er respect voor, maar je moet de ander er niet mee lastig vallen. Men wil alles zonder de enig levende God verklaren. Dan nemen de mens of de natuur de plaats van God in. Er ontstaat dan een beeld dat de werkelijkheid niet weergeeft."

Ds. Visser voegt toe dat de Bijbel en ervaringen twee bronnen zijn om de Heere te leren kennen. "Hoe moet je dit zien? Wij kennen de Heere door te luisteren naar Gods eigen stem. De stem die door het Woord van de Geest, die ook het Woord van Christus is, klinkt. Dan horen we ook de levende stem van de Vader. De ervaring van het geloof is altijd onderworpen aan wat de Heere in Zijn zuivere Woord zegt. Ervaring is geen bron om Hem echt te leren kennen. Calvijn zei over de verhouding tussen Schrift en ervaring: 'Met de ervaring als leermeesteres bevinden we dat God zo is, als Hij in Zijn Woord openbaart'. We hebben het Woord van God gekregen om echt in gemeenschap met Hem te leven. In die gemeenschap waarin we hem dan nog meer leren kennen. Hem leren kennen als de Drie-enige. Door Christus mogen we God de Vader, als onze Vader kennen. Zijn vaderzorg ervaren. Dat mag onze troost en houvast zijn. De Zoon die mens geworden is, is het venster voor ons op God. Door Hem worden we met God verzoend. Het is de Geest die in ons wonen wil. Het is de Geest die ons tot nieuwe mensen wil maken. Hij leert ons om bij Christus de vrede met de Vader te zoeken en te vinden. Op sommige momenten in ons leven weten wij niet hoe het moet. Dan mogen wij weten en ervaren, dat de Geest voor ons bidt. De Geest blijft moed geven, ook als we het niet meer weten. De Geest van de wedergeboorte neemt ons mee om te blijven hopen, te blijven vertrouwen, te blijven leven met de Drie-enige God.

Ook deze lezing is na te luisteren via onze website: www.leusenseconferentie.nl.

Dankbaar waren we ook voor de royale opkomst. De collecte met een opbrengst van € 395,-- waren we erg blij, daarmee was de avond nagenoeg kostendekkend.

Maar nog steeds worden giften ter ondersteuning blijvend zeer op prijs gesteld, het zou ons mogelijkheden geven om het initiatief door middel van advertenties onder de aandacht te brengen.

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor een overzicht van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website.

Graag herinneren we u tot slot nog aan de volgende Leusense Conferentie.

Aanstaande donderdagavond 8 januari hoopt ds. H. Polinder in het kader van het jaarthema "God leren kennen" een lezing te houden over de heiligheid van God.

De heiligheid die een kenmerk en eigenschap is van de Heere God.

Vervolgens zal het in de lezing ook gaan over de betekenis en de gevolgen van die heiligheid voor het volk van God.

Dit alles onder de sprekende titel:

"ZIJT HEILIG, WANT IK BEN HEILIG"

Voor de begeleiding van de samenzang hebben we Roelof Mulder uit Staphorst bereid gevonden het orgel te bespelen.

We hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet ,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher