



Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op de lezing van 21 mei jl. Ook vertellen we u vast iets over onze plannen voor het nieuwe seizoen dat we in september hopen te starten. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.

Terugblik lezing 21 mei

Bijbels verantwoorde toerusting voor christenen is de belangrijkste doelstelling van de Leusense Conferentie. Daarnaast vinden wij het goed dat leden van verschillende kerken, die op dezelfde grondslag staan, bijeenkomen om zich gezamenlijk te onderwerpen aan Gods onfeilbaar Woord. Op 21 mei jl. mocht Dr. M.J. Kater (CGK) invulling geven aan onze doelstelling. Een paar indrukken: Vanuit Romeinen 10 behandelde Dr. Kater de vraag of de prediking zijn beste tijd gehad heeft. De hedendaagse mens zou niet meer zo lang geconcentreerd kunnen luisteren en zou visueel ingesteld zijn. Zou de Heere de ontwikkelingen en de 21^{ste}-eeuwse mens verkeerd hebben ingeschat? Ook vroeger waren mensen visueel ingesteld. Denk aan de vele spelen die plaatsvonden in de theaters. Paulus preekte in Efeze, een stad met een enorm theater. Hij gebruikte geen drama, maar *sprak* gewoon. In Romeinen 10 staat 'hoe zullen zij in Hem geloven, van wie zij niet *gehoord* hebben?' Dit geeft aan dat er gesproken moet worden. Ook de herauten in de middeleeuwen gingen niet een toneelstukje opvoeren, nee, ze gebruikten het gesproken woord om de boodschap van de koning door te geven.

In 1 Korinthe 1 staat dat het God behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking de gelovigen zalig te maken! De samenkomst moet dan ook geen gezellig onderonsje zijn. Is er nog het besef van Zijn aanwezigheid in de eredienst? Komt het grootste probleem, te weten het *menselijk hart*, wel ter sprake in de eredienst?

De 'kennismaking' met God gaat via woorden. God wil door de prediking mensen tot bekering brengen. Zie ook het laatste vers uit het boek Handelingen: 'predikende het Koninkrijk Gods...'

In de prediking wordt het hemelrijk geopend (H.C. zondag 31).

Amen, aanvaard dat dat zo is (1 Tessalonicenzen 2:13). Het zal vrucht dragen, tot aan de jongste dag!

Een indringende lezing waarop we dankbaar mogen terugkijken. Wilt u de lezing nog eens rustig na luisteren? Dat kan op www.leusenseconferentie.nl. Ook heeft de website van het Christelijk

Informatie Platform een interview geplaatst met Dr. Kater. Klik [hier](#) voor het interview.

Vooruitblik nieuwe seizoen

Ook in het najaar hopen we weer lezingen te mogen organiseren onder de naam 'Leusense Conferentie'. In het nieuwe seizoen zal het thema 'Bijbelse personen en hun leven met de Heere' de rode draad zijn in de lezingen. Welke geestelijke toerusting ontvangen we en welke lessen voor het dagelijkse leven met de Heere zijn er te trekken, als we kijken naar het leven van Bijbelse personen? De eerste lezing van het nieuwe seizoen is D.V.:

Vrijdagavond 25 september 2015

Spreker: Ds. R. van der Wolf (GKN)

Onderwerp: Hizkia en zijn leven met de Heere

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen

Verder hopen we in het najaar nog twee lezingen te organiseren. Op vrijdag 30 oktober (één dag voor Hervormingsdag) zal de lezing waarschijnlijk niet gaan over een Bijbelse persoon, maar over een persoon uit de tijd van de Reformatie, of vlak daarna. De laatste lezing van 2015 is gepland op vrijdag 27 november. Noteert u deze data vast in uw agenda?

Tekort!

De collecte van 21 mei bracht €275,55 op. De gevers zijn wij erg dankbaar.

Uit de collecten en giften kunnen nog niet alle gemaakte kosten van het afgelopen seizoen worden betaald. We kampen nu dan ook met een tekort van zo'n €350,-.

Giften ter ondersteuning zijn dan ook zeer welkom!

Het rekeningnummer is **NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie**. Voor een overzicht van de financiën verwijzen we u naar onze website.

Ook zijn wij op zoek naar **sponsors** voor de Leusense Conferentie om de lezingen ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren. Als u, met uw bedrijf of persoonlijk, de Leusense Conferentie zou willen sponsoren, dan kunt u contact met ons opnemen via leusenseconferentie@gmail.com.

Tot slot

Heel erg bedankt voor uw belangstelling voor de Leusense Conferentie! Wij wensen u een gezegende zomerperiode toe en hopen u weer te mogen ontmoeten in het nieuwe seizoen! Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat, net als wij, toch ook aan anderen! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze nieuwsbrief lezen?! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Arjan Bos, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher