

Leusense conferentie
13 februari 2014
Ds. J. den Boer (HHK)

WANKELMOEDIG!?

Mattheus 14:22-36

We zien 'Christen', de pelgrim uit het boek van John Bunyan 'De christenreis naar de eeuwigheid'. Christen valt in de 'poel van wankelmoedigheid'. Deze poel is gevuld met ellende en lasten van de kinderen van God. Christen wordt verlost uit deze poel door 'Prediker'. Ds. Den Boer haalt hierbij Jesaja 35:3-6 aan.

Prediker wijst Christen op de stenen in de poel. Deze stenen zijn het Woord van God. Daarop lopend kun je droog overkomen.

Lees de Bijbel. Eerst lees je de Bijbel, dan leest de Bijbel jou!

Op de school van de Heilige Geest blijf je altijd een kind. Je hebt namelijk elke dag God weer nodig.

Vers 22: 'Jezus dwong'

Je moet door Jezus op de plaats gebracht worden, de plek waar je kunt leren. Leer luisteren naar de Heere. Jezus weet hoe wankelmoedig wij zijn.

Vers 23: Jezus gaat bidden.

Zie ook Hebreeën 8. Wij hebben een biddende Hogepriester! De kracht van het gebed. Jacob ziet op de ladder de Heere Jezus. De engelen brengen de boodschap over en brengen de gebeden terug.

Vers 24: Het was de opdracht van Jezus om uit te varen. Vervolgens krijgen de discipelen geen kalme zee!

Al gaat de zee nog zo te keer en zijn de golven nog zo hoog, wij mogen bij de Heere komen. Bij onze biddende Hogepriester. Dat moeten wij leren!

Vers 25: De Heere laat zijn kerk niet alleen.

Jezus komt door de onmogelijkheid heen. Wij moeten Hem leren herkennen. De ogen open voor de weg die de Heere met je wil gaan. Als de Heere gaat spreken krijg je zicht op de eeuwigheid. Wij staan al in deze eeuwigheid. Wij gaan niet dood. Je ziel blijft voortbestaan.

Vers 31: '**Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld?**'

Jacobus 1:6 en Efeze 4:14 gaan ook over groeien in geloof en vertrouwen.

Maar dat moet wel geleerd worden!

Klein geloof – wil bewijzen hebben, van grote dingen spreken, hun eigen kracht groot achten – dit zijn de beginnelingen.

Groot geloof – een kenmerk daarvan is dat deze geen tekenen meer nodig hebben (Hebreeën: de rust van de zekerheid in hun leven hebben leren kennen)

Zien op Jezus Christus in de Hemel.

Ingeplant in de Jezus Christus.

Je groeit uit Hem en draagt vruchten.

Groot geloof heeft geen zelfvertrouwen. Wel de rust van de vrede bij God.

Hoe dan ook: tot Gods eer leven en daarin telkens onderwezen worden.

Vers 32: De wind stilde.

Waarlijk, zeiden zijn discipelen, gij zijt Gods Zoon.

De discipelen herkenden Hem en erkenden Zijn positie.

Wij moeten dagelijks bidden om dit ook te mogen doen. Zorg voor 'geloofsoefening'.

Maak uw roeping en uitverkiezing vast (Petrus). Ook door elke dag lessen te ontvangen, zoals de discipelen ontvingen. Om niet meer te wankelen!