



## Nieuwsbrief nr. 38

Geliefde medereizigers,

De eerstvolgende lezing zal zijn op DV **vrijdag 13 september 2019**

Thema : 'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt'.

Spreker : Dr. A. Bas (GKN)

aanvang : 20.00 uur

Locatie : Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen

### *Terugblik afgelopen seizoen*

In het afgelopen seizoen hadden we als thema voor de lezingen: 'God's hand in de geschiedenis'. Mooi dat we met medechristenen over de kerkmuren heen, ons samen mogen bezinnen over wat God ons te zeggen heeft. Misschien kent u iemand in uw omgeving die randkerkelijk is of iemand die vroeger wel christelijk is opgevoed, maar er niets meer mee doet? Nodig hen eens uit om een lezing bij te wonen. Na afloop is er volop gelegenheid voor informele ontmoeting en door te praten over de lezing of andere zaken.

### *Oproep*

Voorafgaand aan de eigenlijke lezing en ook aansluitend aan de lezing zingen we psalmen en geestelijke liederen. Deze worden begeleid door een orgel. Als u de lezingen wel vaker heeft bijgewoond, zult u gehoord hebben dat het (elektronische) orgel aan vervanging toe is. Bij deze doen we een oproep: heeft u, of kent u iemand, die een gebruikt, nog goed spelend, elektronisch orgel heeft staan en die eigenlijk in de weg staat...? Het zou mooi zijn als we die in de bijzaal van de Maranathakerk kunnen plaatsen ter vervanging van het huidige. Uiteraard regelen wij het vervoer e.d.

### *Spreekvergoeding mogelijk door gift*

De Leusense Conferentie is een particulier initiatief. Dat betekent dat we bij het organiseren afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen en giften via collecte of stortingen op onze bankrekening. Verschillende sprekers waren bereid hun bijdrage Pro-Deo te leveren. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Toch vinden we deze situatie niet echt gewenst omdat er van de sprekers een behoorlijke inspanning gevraagd wordt in hun bijdrage en de voorbereiding ervan. We zijn daarom heel dankbaar dat het dankzij een forse gift mogelijk was om in het afgelopen seizoen om de sprekers naast een reiskostenvergoeding ook een sprekersvergoeding te geven. Ook via deze weg de gever hartelijk dank voor deze royale gift!

Voor de volledigheid vermelden we nog eens ons rekeningnummer, indien u ons wilt ondersteunen door middel van een gift. Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Het overzicht van de financiële kosten en giften vindt u op onze website [www.leusenseconferentie.nl](http://www.leusenseconferentie.nl)

#### *Vooruitblik komend seizoen*

Het thema voor het komende seizoen 2019-2020 is *'Belijden vandaag'*

De eerste spreker van het seizoen is ds. A. Bas (GKN) uit Kampen. Hij hoopt op D.V. vrijdag 13 september een lezing te houden met als titel *'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt'*.

Direct nadat de Reformatie begonnen was, hebben heel wat mensen een persoonlijke geloofsbelijdenis op papier gezet. Meestal gebeurde dat, omdat de Inquisitie hen daarnaar vroeg. Als je kijkt naar de kerkelijke belijdenissen die in die tijd zijn opgesteld, valt het op dat ze nauw aansluiten bij de vragen van hun tijd. Terecht vinden we het belangrijk, om ons hartelijk te binden aan de belijdenisgeschriften die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. Behalve op de vragen van toen gaan die namelijk ook in op wat op basis van de Schrift nog altijd de kern van ons geloof is en heeft te zijn, en hebben ze op die manier ook een verbindende functie. Tegelijk blijft wel de vraag over, hoe houden we als kerk ons belijden actueel? Hoe gaan we als kerk in op de vragen van deze tijd?

Wij hopen u opnieuw te ontmoeten op D.V. vrijdag 13 september 2019. Van harte welkom!

LEUSENSE  
CONFERENTIE  
toerusting voor een christen onderweg

2019 2020

D.V. vrijdagavond  
**13 september**

Maranathakerk  
Nieuwleusen  
aanvang 20:00 uur

**'Een kerk die leeft,  
is een kerk die spreekt'**  
Dr. A. Bas (GKN)

Jaartheme  
Belijden vandaag

[www.leusenseconferentie.nl](http://www.leusenseconferentie.nl)

We zijn nog bezig om sprekers te vragen voor het nieuwe seizoen. Het streven is om de lezingen zo veel mogelijk op een vrijdagavond te houden. Het lukt helaas niet altijd omdat we

ook mede afhankelijk zijn van de agenda's van de sprekers. Via deze nieuwsbrief en onze website houden we u op de hoogte van de data van de komende lezingen.

*Tenslotte*

Op onze website is onderaan de homepage een korte levensbeschrijving van John Bunyan geplaatst. Uit het boekje 'Woorden van John Bunyan', 2005, Den Hertog, het volgende citaat:

*“Waarom zouden we niet vriendschappelijk omgaan met onze wereldse burenen, als we de gelegenheid aangrijpen om een kruimeltje te laten vallen en vrome woorden in hun ziel te laten druppelen? Er is niets betamelijker dan een christen zich naar het Evangelie te zien gedragen; er is ook niets onbetamelijker voor een redelijk wezen dan hem te horen zeggen dat hij in Christus gelooft, en hem toch een losbandig en goddeloos leven te zien leiden”.*

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie  
J. Visscher