

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

God is liefde, een veel gehoorde uitspraak. Maar als God liefde is waarom....

Op de 10e conferentieavond, gehouden op donderdag 12 februari, mochten we luisteren naar een lezing over enkele van Gods eigenschappen of ook wel volkomenheden.

Ds. C. van der Worp stond vanuit 1 Johannes 4 stil bij de meest genoemde eigenschap; God is liefde, en daarnaast ook bij Gods barmhartigheid en Zijn goedheid.

Eigenschappen of volkomenheden die God kenmerken. God is niet ten dele, maar helemaal 'liefde'. Hij is volkomen 'barmhartig', en Hij is alleen maar 'goed'. Deze eigenschappen kunnen niet tegen elkaar uitgespeeld worden, en hoeven niet gedeeld te worden met andere eigenschappen.

Ons spreken over Gods liefde is slechts een stamelen. In de Bijbel vinden we wel vergelijkingen gemaakt tussen Gods liefde en de liefde van vaders of moeders. Maar Gods liefde komen we niet op het spoor door onze ervaring van liefde tussen mensen toe te passen op God. God bepaald wat liefde is. Ze was er al voor de grondlegging van de wereld. Vader, Zoon en Geest hebben elkaar volmaakt en volkomen lief. Dat is altijd al zo geweest en dat blijft ook zo. God heeft ons niet nodig om lief te hebben. Maar God heeft zelfs zondaren lief, hij zoekt ze op. Die liefde tekent God. De reden daarvoor is niet te vinden bij de mensen, maar Hij neemt de reden uit zichzelf.

En daarom kunnen we ons aardse beeld van liefde nooit projecteren op God.

Gods liefde is niet uit te spelen tegen de toorn van God, al lijkt het soms met elkaar in tegenspraak. Mensen maken zich wel boos over onrecht, 'hoe is het mogelijk dat...'. Zo kun je Gods toorn ook zien als een uiting van Gods gekwetste liefde. God is geen altijd lievige God, we moeten altijd met twee woorden blijven spreken, je mag nooit spreken over slechts één van Gods volkomenheden. Als meest duidelijke en heerlijke uiting van Gods liefde mogen wel zien de zending van Zijn Zoon. (1 Joh. 4) De spits van Gods toorn zien we juist aan het kruishout, waar Hij zijn eigen Zoon offert, en Zijn brandende toorn op Hem doet neerkomen. Daar zien we tegelijk het uiterste van Vaders liefde, zien we daar ook niet de liefde van de Zoon voor Vader? En voor zondaren? Gods liefde gaat altijd voorop en vraagt om een antwoord.

God is ook de Vader van alle barmhartigheid en vertroosting(2 Cor. 3:1). Barmhartig wil zeggen: bewogen over. Het is moeilijk om het verschil tussen barmhartigheid en liefde aan te geven. Het zijn nuance verschillen, te vergelijken met een diamant die vanuit verschillende kanten bekeken wil worden. Ook deze eigenschap mogen we niet los zien van de andere zoals wel gebeurt, waardoor we God alleen maar zien als de barmhartige en de medelijdende God. Gods barmhartigheid is meer dan een aai over de bol of een arm om de schouder.

Gods barmhartigheid zijn de grondtonen van Gods hart, als God zijn barmhartigheid toont schitteren tegelijkertijd ook Zijn liefde en Zijn goedheid.

In het Jodendom wordt barmhartigheid veel meer dan in het christendom gezien als een plicht. Op deze barmhartigheid doen de profeten hun beroep, opdat dat diepste innerlijk van Gods hart openbaar mag komen. Deze grondtonen van Gods hart zijn zo sterk dat ze door Israëls zonden niet gedooft kunnen worden.

Wie met die barmhartigheid van God de Schrift doorgaat ziet dat God daarmee het ellendige en het verlorene zoekt. Uiteindelijk wordt dat heerlijk zichtbaar in de komst van Christus in de volheid van de tijd. In Hem wordt openbaar wat er in Gods hart leeft. Zo blijkt waar, de Zoon heeft ons de Vader geopenbaard.

Over Gods eigenschappen kunnen we nooit uitpuittend spreken.

Dat geldt ook voor Gods goedheid. Hij is alleen maar goed, uit Hem kan geen kwaad op komen. Een fontein van goedheid zegt Guido de Brès. Wij hebben de goede schepping van God grondig vernield. Heel gemakkelijk stellen wij onze vragen vanuit ons gevoel, en vanuit ons verstand. Wij kunnen verschillende zaken niet met elkaar rijmen. Gods goedheid laat zich dan ook niet begrijpen vanuit ons aardse denken.

God is goed, Hij wil ons alle dingen schenken, God is niet uit op de dood van de zondaar maar Hij wil dat hij zal leven.

God is goed: looft Hem te zaâm

Met gezang en snarenspeel.

Prijst Zijn liefelijke naam,

Want de HEER heeft Israël,

Zich ten eigendom geschikt;

Jacob door Zijn heil verkwikt.

Ook deze lezing kunnen we van harte aanbevelen om eens na te luisteren via de website:

www.leusenseconferentie.nl.

De samenzang werd in tegenstelling tot eerdere aankondigingen zeer bekwaam begeleid door Wouter Scherpenisse, Christian Mussche was vanwege ziekte verhinderd.

De collecte met een opbrengst weerspiegelde om zo te zeggen het aantal deelnemers van de avond.

Niettemin zijn we dankbaar voor een collecte opbrengst van €247,98.

Voor een overzicht van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website.

Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs.

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.

Ook deze keer is het doel van deze nieuwsbrief niet alleen een terugblik op de laatst gehouden lezing. Ook nu willen we u graag herinneren aan de volgende Conferentieavond.

Aanstaande vrijdagavond zal het, zo de Heere wil, gaan over de plaats van de blijdschap in het

geloofsleven. Hoort die blijdschap (of vreugde) er echt bij of is een blij christendom bedenkelijk? Of is die blijdschap misschien noodzakelijk, en hoe kom je dan aan die vreugde?

Wij hopen op deze en op nog vele andere vragen een voluit Schriftuurlijk antwoord te krijgen van dominee [C.P. de Boer](#) uit Urk in een lezing met als titel:

[“Vreugde in God”](#)

De samenzang zal deze keer plaatsvinden onder de bezielende leiding van de organist Niklas Bouwman.

We hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet ,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher