

LEUSENSE CONFERENTIE

toerusting voor een christen onderweg

Geliefde medereizigers,

Vragen in deze turbulente wereld ook zoveel zaken uw aandacht?

Wat betekent het om in die wereld christen te zijn? Naar het woord van Paulus in 2 Korinthe 3:2; 'Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen.'

Omdat God ons heeft afgezonderd van de wereld, **'Zijt Heilig, want Ik ben Heilig'**.

Het was onder deze titel dat ds. H. Polinder ons op indrukwekkende en pastorale wijze vanuit de Schrift iets mocht doorgeven van de Heiligheid van God. Een heiligheid van God die niet in strijd is met Zijn liefde. Deze beide eigenschappen van God kunnen niet tegen elkaar uitgespeeld worden.. Gods heiligheid vraagt om genoegdoening voor de zonde. God zou geen God meer zijn wanneer Hij de zonde door de vingers zou zien. God haat de zonde en Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Heiligheid behoort tot het wezen van God. Zo is God en niet anders. Die verplichting rust ook op zijn schepselen.

De heilige God heeft de zonde dan ook niet ongestraft gelaten, maar de zonde gestraft aan Zijn eigen lieve Zoon met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. In het kruis van Christus waar God de zonde straft aan Zijn eigen Zoon, ziet u de heilige liefde van God. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.

Gods heiligheid weerspiegelt zich ook in de schepping van de mens die Hij heeft geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Op hen rust de verplichting om heilig te zijn zoals hun Schepper. En dat blijft staan. Maar door de zondeval komen we er niet meer aan toe om te beantwoorden aan dat doel.

Petrus past dat toe op de christenen aan wie hij schrijft: Net als het volk van Israël bent u nu een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilig volk. In het Oude Testament heeft God Israël afgezonderd opdat het volk bij Hem zou horen en omdat het volk Hem zou toe behoren.

Heilig betekent: afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. We zijn aan de verdoemenis onderworpen en in Christus geheiligd. God heeft ons geheiligd. Hij heeft ons afgezonderd van de wereld. Je bent geheiligd opdat je God zou toebehoren. Je bent afgezonderd opdat je de Heere met je hart zou gaan toebehoren. Daarvan is de doop het teken.

Heilig leven begint dus niet met je in te spannen om je te houden aan een aantal regels en wetten en je zegt: nu ben ik dus op de weg van de heiliging. Want dan probeer je jezelf heilig te maken buiten de Heere Jezus om. Dat lukt je nooit. Dat is de manier waarop de farizeeën in de tijd van het Nieuwe

Testament probeerden. Jezelf heiligen door in je leven je te houden aan een aantal wetten en geboden is wetticisme. Vroeg of laat loopt dat fout. Dan is de heiliging het werk dat je als mens doet, vanuit de mens naar God toe. Dat is niets waard. De Heere Jezus gebruikt het beeld van de witgepleisterde graven.

Heiliging betekent dat je van binnen uit, vanuit je hart gaat breken met wereld, de zonde. Wat betekent dat: je leeft niet langer volgens het patroon van de wereld. Er kwam eens een gemeentelid bij een dominee met de vraag: 'Welke lectuur kan ik nou mijn buurman geven? Hij komt niet in de kerk en ik zou hem graag wat lectuur willen geven, zodat hij weet wat het geloof betekent.' De dominee sloeg zijn bijbeltje open en las de man voor las hem voor wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 3:2: 'Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen.' De beste literatuur in de wereld is een godzalige levenswandel.

Via onze website: <http://www.leusenseconferentie.nl/seizoen-2014-2015/donderdag-8-januari-2015/> is de lezing na te luisteren.

Met dankbaarheid vermelden we de collecte opbrengst van € 323,10

Graag herinneren we u tot slot nog aan de volgende Leusense Conferentie.

Aanstaande donderdagavond 12 februari hoopt **ds. C. van der Worp**, hervormd predikant uit Wezep in te gaan op actuele vragen die wel gesteld worden met het oog op **Gods liefde, Zijn goedheid en Zijn barmhartigheid**. Want als dit eigenschappen van God zijn, waarom Als God liefde is, dan....

Voor de begeleiding van de samenzang hebben we **Christian Mussche** uit Staphorst bereid gevonden het orgel te bespelen.

We hopen opnieuw op een leerzame avond waarop we u graag ontmoeten!

Giftten ter ondersteuning zijn van harte welkom en kunt u doneren op het rekeningnummer NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor een overzicht van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher