



Geliefde medereizigers,

Opnieuw mogen we dankbaar terugzien op een fijne conferentieavond waarop ds. H. Polinder (Christelijke Gereformeerde Kerk) ons de Schrift heeft mogen openen rond het thema " De geestelijke strijd in het leven van een christen " adhv Galaten 5: 16-26.

Het leven van een christen is niet gemakkelijk, het kenmerkt zich door onophoudelijke aanvechtingen, door de duivel waarvan alleen het zwaard van de geestelijke wapenrusting ons kan redden. De strijd tegen de verleiding van de wereld, de macht van vrouw wellust, en de macht van vermaak om de christen van zijn weg af te brengen. En ook nog de vijand die binnen de poort is, de oude mens die in dit leven nooit helemaal overwonnen zal worden. Een christen wandelt door de Geest, een leven vol van intense vreugde en tegelijk intense droefheid, o God, ik kom niet zo ver als ik wel zou willen.

Om niet aan de begeerten van het vlees toe te geven is het nodig om de realiteit steeds goed voor ogen te houden. Dat maakt ootmoedig, en nederig van hart.

Wandelt door de Geest, gebruik de middelen die de Heilige Geest gebruikt door in de Bijbel te lezen, te bidden en de erediensten te bezoeken. De Heilige Geest is altijd bezig om de Heere Jezus te verheerlijken in het hart van een zondaar. Hij richt ons op het kruis van Jezus, op de volheid van genade die Hij ons verkondigt.

Om de lezing nog na te luisteren verwijzen we u graag naar onze website:

www.leusenseconferentie.nl

De opbrengst van de gehouden collecte is € 374,15 Met deze opbrengst kan het grootste deel van de gemaakte kosten betaald worden en dat stemt ons dankbaar. Giften ter ondersteuning worden zeer op prijs gesteld.

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Aan een financieel overzicht wordt gewerkt en zal te zijner tijd op de website worden gepresenteerd.

Inmiddels is staat de 4e conferentieavond voor de deur, aanstaande vrijdag 11 april 2014 hoopt ds. J. Westerink (CGK) te spreken over "Prediking en Toekomstverwachting". De organist voor deze avond is Niklas Bouwman.

Voor de 5e conferentieavond van 9 mei hebben we in verband met ziekte een andere spreker moeten zoeken. Daarvoor hebben we ds. J.R.Visser (GKV) bereid gevonden die hoopt te spreken onder de titel "Die aantrekkelijke wereld! Toch liever op de drempel"

Opnieuw kon de stuurgroep worden uitgebreid. Arjan Bos verklaarde zich van harte bereid om mee te helpen bij het organiseren van de conferentieavonden. Hij zal zich vooral inspannen op het gebied van de p.r. Het onder de aandacht brengen blijft een belangrijk aandachtspunt

waarbij we uw hulp nodig hebben. In de praktijk blijkt dat het aanschrijven van kerkenraden vaak weinig zinvol is als het er om gaat de Leusense Conferentie onder de aandacht van het kerkvolk te brengen. Vaak wil dat echter helemaal niet zeggen dat het initiatief als zodanig niet gewaardeerd wordt. Draagt u de Leusense Conferentie een warm hart toe? Wees een ambassadeur, spreek er over en help ons de Leusense Conferentie onder de aandacht van onze medemens te brengen.

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,

Met vriendelijke groet ,

Stuurgroep Leusense Conferentie,

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher
